

De Koning is dood

Door

Frank Robben

thefrankrobben@gmail.com

DE KONING LEEFT NOG

Veel volk in de tuin

In de tuin. Er staan een paar struiken. Voor de struiken zit Sam, de tuinzoon. Hij zucht.

SAM, DE TUINZOOM

Er is onrust in het koninkrijk.

In het noorden morrelen de handelslui. Ze willen minder belastingen betalen. Ze beweren dat de koning hun zuurverdiende centen weggeeft aan de landbewerkers en de ambachtslieden in het zuiden. En ze vinden dat de koning te weinig doet om ons land interessant te maken voor de koopvaardijvloot uit de Rijke Gebieden.

De ambachtslieden uit het zuiden eisen dat de koning en de handelslui hen steunen nu ze meer en meer bedreigt worden door de smokkelaars uit het oosten die met hun goedkope smokkelwaar onze ambachten ondermijnen.

De oostergrenzen zijn een zeef sinds de koning het verdrag der Oude Gewesten ondertekende. Dat verdrag had de Oude Gewesten moeten sterken in hun strijd tegen de Keizers van het Verre Oosten en het Verre Westen.

En het Westen...

(zucht)

... Ooit het land der dromen. De Keizer van het Verre Westen, ooit de vriend van de Oude Gewesten, verliest zijn manen en daarmee zijn interesse voor ons.

Het zijn zware tijden voor Koning Knuft III. En persoonlijk heb ik het gevoel dat al die ontwikkelingen uit de windstreken nog het minst van zijn zorgen zijn.

De kinderen (Roos, Margrietje, Arend, Beer, Madelief, Wolf) komen op en passeren Sam terwijl ze hem vluchtig aanspreken.

ROOS

Sam.

MARGRIETJE

Sam.

AREND

Sam.

BEER

Sam.

MADLIEF

Sam.

WOLF

Sam, weet jij waar de koning is?

SAM, DE TUINZOON

Hij zit in de troonzaal.

WOLF

(knikt)

Dag Sam.

MADELIEF

Dag Sam.

BEER

Dag Sam.

AREND

Dag Sam.

MARGRIETJE

Dag Sam.

ROOS

Dag Sam.

De kinderen gaan af. Sam maakt aanstalten om iets te zeggen maar ze negeren hem.

SAM, DE TUINZOON

Dag... Ik had graag met jullie meegegaan.

(stilte)

Ik ben Sam dus. Mijn moeder heet ook Sam. Na de dood van mijn vader -ik heb hem nooit echt gekend- is mijn moeder hertrouwd met Fabian, de tuinman van de koning. Sindsdien is zij dus Sam, de tuinvrouw. En ik ben Sam, de tuinzoon.

Plots komt Prinses Elodie Minibrix overgelopen met haar achterwerk in brand.

PRINSES ELODIE MINIBRIX

(gillend)

Sam! Help! Mijn gat staat in brand.

De prinses rent af.

SAM, DE TUINZOON

(droog)

Dat was prinses Elodie Minibrix. De dochter van Koning Knuft III.

Ze is lief.

Maar ook een beetje gek

Ik zal haar maar eens gaan redden.

Sam wil net prinses Elodie Minibrix achterna gaan als Fabian, de tuinman, opkomt in ontbloot bovenlijf met een hark.

FABIAN, DE TUINMAN
Sam?

SAM, DE TUINZOOM
Vader?

FABIAN, DE TUINMAN
Waar ga je naar toe?

SAM, DE TUINZOOM
Het gat van prinses Elodie Minibrix staat in brand.

FABIAN, DE TUINMAN
Oh.

Sam, de tuinzoom, gaat af. Fabian veegt het zweet van zijn voorhoofd en kijkt schaapachtig voor zich uit.

Van achter een struik roept Koningin Koevoet.

KONINGIN KOEVOET
Psst.

Fabian kijkt verbaast rond zich.

KONINGIN KOEVOET
Psst!

Fabian hoort het nog steeds in Keulen donderen.

KONINGIN KOEVOET
Fabian!

FABIAN, DE TUINMAN
Nu zou ik toch echt zweren dat ik mijn naam hoorde.

KONINGIN KOEVOET
Fabian!

FABIAN, DE TUINMAN
Zie je wel.

KONINGIN KOEVOET
(steekt haar hoofd door de struiken)
Fabian!

FABIAN, DE TUINMAN
Koningin Koevoet!

KONINGIN KOEVOET
Is hier nog iemand?

FABIAN, DE TUINMAN
Geen idee! Maar ik vind het wel spannend.

Fabian begint ijverig de struik te doorzoeken.

KONINGIN KOEVOET

Idioot! Ik bedoel of er iemand bij jou is?

FABIAN, DE TUINMAN

(kijkt nu achter zich)

Eh.. Nee.

Koningin Koevoet zucht en komt uit de struiken.

KONINGIN KOEVOET

Fabian?

FABIAN, DE TUINMAN

Ja, mijn koningin?

KONINGIN KOEVOET

Veeg de bladeren en takken van mijn gewaad.

Fabian veegt stevig over het gewaad van de koningin die geniet van Fabian's aanrakingen.

KONINGIN KOEVOET

(Als Fabian klaar is)

Volgens mij hangt hier nog wat ...

(Duidt telkens plekjes aan waardoor Fabian over haar lichaam moet kronkelen)

en hier ... en hier .. en hier ...

Poeh! Ik voel me helemaal gespannen van door de struiken te lopen. Fabian, geef me een massage.

FABIAN, DE TUINMAN

Mijn koningin, is dat wel gepast?

KONINGIN KOEVOET

Lieve Fabian. Ik ben de koningin en jij bent mijn tuinman. En de koningin wil NU een massage van haar tuinman.

FABIAN, DE TUINMAN

Ik ben eigenlijk de tuinman van uw echtgenoot, de koning. En ik weet niet of de koning...

KONINGIN KOEVOET

En ik ben de vrouw van de koning en dus is alles wat van hem is ook van mij en ik wil jou NU... om mij een beetje te masseren.

FABIAN, DE TUINMAN

Eh ... dat is ... juist ... denk ik.

Koningin Koevoet gaat voor Fabian zitten en maakt wat knoopjes los zodat ze haar nek en schouder kan ontbloten. Fabian begint haar enthousiast te masseren. Maar net dan komt raadsman Berthold van Sesamzaad op.

BERTHOLD VAN SESAMZAAD

Uwe majesteit, de koningin.

Koningin Koevoet schrikt en fatsoeneert haar gewaad.

KONINGIN KOEVOET

Berthold van Sesamzaad. Jij waardeloze kakkerlak! Wat doe jij hier in de koninklijke tuin.

BERTHOLD VAN SESAMZAAD

Mijn excuses, uwe exquisiete hoogheid. Uw aanwezigheid wordt gevraagd in de troonzaal.

KONINGIN KOEVOET

Door wie?

BERTHOLD VAN SESAMZAAD

Het volk, mijn sublieme majesteit. Door het volk en uw eerbiedwaardige echtgenoot.

KONINGIN KOEVOET

Eerbiedwaardig...

Koningin Koevoet staat op en vertrekt. Ze werpt een laatste blik van spijt naar Fabian.

Berthold bekijkt Fabian ook.

BERTHOLD VAN SESAMZAAD

Volgens mij moeten we de sla oogsten. Onze koningin is dol op groene blaadjes maar we moeten oppassen dat hij niet doorschiet.

Fabian begrijpt er niks van en knikt alleen maar. Berthold weer af.

Van achter een andere struik klinkt de stem van Prins Denny.

PRINS DENNY

Psst.

Fabian kijkt verbaasd rond zich.

PRINS DENNY

Psst!

Fabian begrijpt er niks van en kijkt in de struik waar koningin Koevoet zat.

PRINS DENNY

Fabian!

FABIAN, DE TUINMAN

Prins Denny!

PRINS DENNY
Is hier nog iemand?

FABIAN, DE TUINMAN
Geen idee! Maar ik vind het wel spannend.

Fabian begint ijverig de struik te doorzoeken.

PRINS DENNY
Idioot! Ik bedoel of er iemand bij jou is?

FABIAN, DE TUINMAN
(kijkt nu achter zich)
Eh.. Nee.

Prins Denny zucht en komt uit de struiken.

PRINS DENNY
Fabian?

FABIAN, DE TUINMAN
Ja, mijn prins?

PRINS DENNY
Veeg de bladeren en takken van mijn gewaad.

Fabian veegt stevig over het gewaad van de prins die geniet van Fabian's aanrakingen.

PRINS DENNY
(Als Fabian klaar is)
Volgens mij hangt hier nog wat ...
(Duidt telkens plekjes aan waardoor
Fabian over zijn lichaam moet
kronkelen)
en hier ... en hier .. en hier ...
Poeh! Ik voel me helemaal gespannen van door de
struiken te lopen. Fabian, geef me een massage.

FABIAN, DE TUINMAN
Prins Denny!

PRINS DENNY
Ja, dat is gepast. Het hoort bij de taak van een
tuinman om de prins te masseren, zeker als de tuinman
zo ...

Sam, de tuinvrouw, komt op.

SAM, DE TUINVROUW
Fabian!

FABIAN, DE TUINMAN
Ah, eindelijk een stem die ik kan zien.

SAM, DE TUINVROUW

Fabian wat doe jij hier in de ...
 (ze beseft plots dat Prins Denny er
 is)
 Ah, dag Prins Denny.

PRINS DENNY

Dag tuinvrouw.

SAM, DE TUINVROUW

Ik wist niet dat u hier ook was.

PRINS DENNY

Ik maakt net een praatje met Fabi...
 Met uw echtgenoot, de tuinman.

SAM, DE TUINVROUW

Tja. Mijn huidige echtgenoot....
 Fabian, lieve schat, ik kwam vragen of je voor mij
 wat peterselie en dille uit de tuin kan
 meebrengen. Ik sta op het punt visjes te bakken.

FABIAN, DE TUINMAN

Eh...

SAM, DE TUINVROUW

NU!

FABIAN, DE TUINMAN

Eh, ja.

Fabian gaat beteuterd af.

SAM, DE TUINVROUW

Maar zeg eens, uwe hoogheid, wat brengt u in deze
 fleurige tuin op deze romantische lentemiddag?

PRINS DENNY

Ik was eh eh het smaakvolle werk van onze verfijnde
 tuinman aan het bewonderen.

SAM, DE TUINVROUW

Ja. Er is niet veel dat Fabian kan. Maar tuinieren
 kan hij als de beste.

PRINS DENNY

U onderschat die lieve man.

SAM, DE TUINVROUW

Misschien... Maar genoeg over ... Hoe gaat het met u,
 prinselijke hoogheid?

*Sam, de tuinzoon komt op met prinses Elodie
 Minibrix.*

PRINSES ELODIE MINIBRIX
Hoi Broer!

SAM, DE TUINZOOM
Dag mama.

PRINS DENNY
(geënerveerd)
Dag zusje.

SAM, DE TUINVROUW
(gereserveerd)
Hoi Sam.

Prinses Elodie Minibrix gaat op de grond tussen Prins Denny en Sam, de tuinvrouw, zitten. Sam, de tuinzoon, kijkt hen eerst aan en zet zich dan naast Prinses Elodie Minibrix.

Prins Denny en Sam, de tuinvrouw, weten niet goed wat ze nu moeten doen. Sam kijkt boos naar Sam. Die weet dat wel maar doet of zijn neus bloedt.

PRINS DENNY
Ik denk dat het gaat regenen.

SAM, DE TUINVROUW
Onweer zou ik zo zeggen.

(stilte)

PRINSES ELODIE MINIBRIX
Baksteen!

PRINS DENNY
(geschrokken)
Wat betekent dat nu weer?

SAM, DE TUINZOOM
Een baksteen is een uit klei gebakken steen voor de constructie van onder meer muren of voor het toepassen in bestratingen.

PRINS DENNY
Dat weet ik ook wel, maar waarom roep jij plots 'baksteen!'

PRINSES ELODIE MINIBRIX
Ik vind dat wel een mooi woord. Jij niet?

SAM, DE TUINZOOM
Groen!

SAM, DE TUINVROUW
Sam?

PRINSES ELODIE MINIBRIX
Krekel Krekel Krekel!

Prinses Elodie Minibrix en Sam, de tuinzoon barsten in lachten uit. Prins Denny begrijpt er niets van en gaat dan maar weg. Sam, de tuinvrouw kijkt hem beteuterd na.

SAM, DE TUINVROUW
(boos)
Sam!

SAM, DE TUINZOOM
Mama?

SAM, DE TUINVROUW
Laat maar.

Sam, de tuinvrouw, loopt ook boos weg.

PRINSES ELODIE MINIBRIX
Kan je je inbeelden dat mijn broer ooit koning wordt?

SAM, DE TUINVROUW
Volgens mij wordt jij nog eerder koningin.

PRINSES ELODIE MINIBRIX
Of jij koning.
(lacht)
Kom, we gaan naar Papa en vragen of hij jou koning maakt.

Prinses Elodie Minibrix springt op en sleurt Sam, de tuinzoon mee af.

De koning en de kinderen

Koning Knuft III zit op zijn troon. De Heraut van de keizer van het Verre Westen komt bij hem.

HERAUT VAN DE KEIZER VAN HET VERRE WESTEN
Uwe Majesteit. De Keizer van het Westen vraagt uw hulp. Het volk der Afweiti's wordt onderdrukt door hun wrede Kalief. De Keizer zal de troepen van de Kalief bestrijden om zo de Afweiti's te bevrijden.

KONING KNUFT III
De keizer kan zich beter met zijn eigen zaken bemoeien.

HERAUT VAN DE KEIZER VAN HET VERRE WESTEN
Ik herhaal... De Keizer van het Westen vraagt uw hulp...

KONING KNUFT III
Zeg tegen uw Keizer dat ik hem niet zal helpen.

HERAUT VAN DE KEIZER VAN HET VERRE WESTEN

Maar heer! U kan toch niet toestaan dat de arme Afweiti's worden onderdrukt door hun niets ontziende, uiterst wreedaardige Kalief.

KONING KNUFT III

Uw Keizer geeft niets om die arme Afweiti's. Hij is enkel geïnteresseerd in de controle over de aders van het witgoud. Ga nu heen. U verveelt me.

HERAUT VAN DE KEIZER VAN HET VERRE WESTEN

Maar Koning....

De kinderen (Roos, Margrietje, Arend, Beer, Madelief, Wolf) stormen de troonzaal binnen.

WOLF

Koning Knuft! Koning Knuft!

KONING KNUFT III

Kinderen.

HERAUT VAN DE KEIZER VAN HET VERRE WESTEN

Uwe Majesteit, neemt u mij niet kwalijk.

KONING KNUFT III

Ik neem u wel kwalijk. Gaat u nu weg. Mijn volk heeft mij nodig.

ROOS

Koning Knuft, vertelt u ons een verhaaltje.

KONING KNUFT III

Een verhaaltje? Een verhaaltje? Meer nog! Ik zal jullie vertellen wat ik gisteren heb meegemaakt.

De kinderen scharen zich rondom de koning terwijl de Heraut misnoegd afdruipt.

KONING KNUFT III

Wel... Ik zat gisteren gewoon, zoals altijd, statig op mijn troon te luisteren naar het pruttelen van de bloemkolen in blauwe saus in de keuken.

BEER

Koning Knuft, de keuken is toch aan de andere kant van het paleis. Hoe kan u...

MARGRIETJE

Ssj!

KONING KNUFT III

Het waren ook geen gewone bloemkolen. Het waren pruttelboemkolen. Die zijn superboterzacht van smaak. Maar -jongens!- wat maken die lawaai als je ze kookt. Ik laat ze altijd meebrengen door mijn vriend,

KONING KNUFT III

Werenfried van Morse. Die woont achter de Pruttelbergen in het land van de Zwevende Rotsen. En daar, tussen het mos, groeien de pruttelboembloemkolen. Een ware delicatessen, neem het van mij aan. Maar een heuse kunst om ze klaar te maken. Je moet ze onderdompelen in schapenmelk van precies 37,2 graden. Dan gaan de loeihard pruttelen. Maar het mag niet kouder dan 37,2 graden zijn want dan worden ze zompig als een spons. En vooral niet warmer want dan ... BOEM!

Prinses Elodie Minibrix en Sam, de Tuinzoon, schuifelen de troonzaal binnen. Van op een afstand luisteren ze mee naar het verhaal.

MADELIEF

Koning, vertelt u nu wat u meegemaakt hebt.

KONING KNUFT III

Ah ja. Zoals ik al zei. Ik zat te luisteren naar het pruttelen van de blauwe pruttelboembloemkolen toen...
... toen er plots een grijze draak kwam binnengevlogen.
Geen grote natuurlijk, want die kan niet door de deur. Het was eigenlijk een heel kleintje. Ongeveer zo groot.
Ik schrok even. Maar niet omdat ik bang was natuurlijk. Een koning is nooit bang. Een koning kijkt zelfs onversaagd de dood zelf in de ogen. Maar ja als er zo plots een draak voor je ogen hangt, schrik je toch wel even. Maar dus. Ik herpakte me snel en zei: 'Ghwakragawakagagaah!'
Ik spreek een beetje draaks omdat ik als kind ooit verdwaald was in het donkerwoedewoekerwoud. Toen ben ik drie jaar lang opgevoed door een draak. Totdat mijn ouders eindelijk mijn broodkruimelspoor gevonden hadden. Maar dat is een ander verhaal.

AREND

Wat was dat wat u tegen de draak zei.

KONING KNUFT III

Ik zei, 'Er hangt nog wat choco aan je kin.' Dat was wel niet waar, maar dat is zowat het enige wat ik kan zeggen in het draaks.
De draak fluisterde iets terug. Nu ja, fluisteren. Als draken fluisteren bulderen ze nog steeds. Zelfs kleintjes. Ik weet nog steeds niet wat het was, maar het klonk heel dreigend. En ik voelde zijn stem trillend over heel mijn lichaam. De draak keek me recht in de ogen. Zijn ogen waren zwart als de nacht en zijn adem stonk naar zwavel, vergane karkassen en spruitjes. Even dacht ik: het is met mij gedaan. Zo boos en gruwelijk staarde hij naar me. Hij haalde diep adem en legde aan om vuur

KONING KNUFT III

te spuwen recht in mijn koninklijk gelaat. Ik wist dat ik iets moest doen. Er was geen tijd te verliezen.

Maar vreemd genoeg voelde ik me plots zeer moe. Ik werd bevangen door een onweerstaanbare drang om de gapen. Mijn oogleden zakten, mijn mond viel open en voor ik het besepte...

(gaapt)

...floekte die draak in mijn keel. Ik slikte hem zo in.

En dus nu zit die draak in mijn lichaam. En ik denk dat hij nog leeft. Want af en toe voel ik het branden in mijn buik en komt de rook uit mijn oren.

PRINSES ELODIE MINIBRIX

(lachend)

Papa, je liegt.

KONING KNUFT III

Lieve dochter. Mijn prinsesje, mijn engeltje, mijn duiveltje, mijn bengeltje. Ik lieg niet. Er zit een draak in mij. Een grijze draak. En hij vreet mij op, van binnenuit.

De prinses gaat naar haar vader. Sam volgt.

PRINSES ELODIE MINIBRIX

Dan zal ik jou knuffelen tot de draak wegvlucht.

De prinses knuffelt de koning. De koning glimlacht. Plots weerklinkt de stem van Koningin Koevoet.

KONINGIN KOEVOET

(stem)

Knuft! Knuft!

KONING KNUFT III

Oh jee! Daar komt de echte draak. Kom, we moeten allemaal vluchten naar de toren.

De koning en alle kinderen vluchten weg.

Prins Denny wil koning worden

Koningin Koevoet komt aan in de lege troonzaal. Ze kijkt eerst verbaasd rond, daarna boos.

KONINGIN KOEVOET

Knuft! Waar ben je? Ben je weer verstoppertje aan het spelen?

(de koningin kijkt achter de troon)

Berthold zei toch... Berthold van Sesamzaad! Het is toch te belachelijk voor woorden, angstaanjagend zelfs, dat dit mooie land bestuurd wordt door een

KONINGIN KOEVOET

koning die liever verhaaltjes verteld aan kinderen en een geniepige, verachtelijke en waardeloze raadsman. Ik begrijp ook niet waarom onze eerbiedwaardige koning Knuft III per se dat ongedierte als Raadsman wil aanhouden. Mij heeft hij in elk geval nog nooit goede raad gegeven.

Knuft!

Prins Denny komt binnen. Hij ziet de lege troon en kijkt rondt.

PRINS DENNY

Koningin Mama, waar is Koning Papa?

KONINGIN KOEVOET

Ik weet het niet, Denny. Hij had mij ontboden. Maar toen ik hier aankwam was de troon leeg.

(Prins Denny stapt naar de troon)

PRINS DENNY

Ik zie het. Vreemd.

KONINGIN KOEVOET

Wat is vreemd?

PRINS DENNY

Koning Papa had mij ook ontboden, maar hij is niet hier.

KONINGIN KOEVOET

Vreemd.

Middels wie heeft je vader je ontboden.

PRINS DENNY

Middels zijn raadsman, Berthold...

KONINGIN KOEVOET

Berthold van Sesamzaad! Die verderfelijke rioolrat.

PRINS DENNY

Koningin Mama, ik vindt die Berthold ook maar een geniepig mannetje. Maar ik moet wel zeggen dat hij meestal enkel doet wat mijn Koning Vader hem opdraagt.

KONINGIN KOEVOET

Misschien... Maar ik vertrouw dat abusievelijk niet geaborteerd exemplaar van het menselijk ras voor geen meter.

PRINS DENNY

Desalniettemin denk ik dat Koning Papa dit bekokstoofd heeft.

KONINGIN KOEVOET

Waarschijnlijk. Maar waarom?

PRINS DENNY

Waarom? Waarom? Zou Koning Papa eigenlijk nog wel weten waarom hij de dingen doet die hij doet?

KONINGIN KOEVOET

Wat bedoel je, mijn zoon?

PRINS DENNY

Precies wat ik zeg. Volgens mij weet Koning Papa niet altijd meer waar hij mee bezig is.

KONINGIN KOEVOET

Denny!

PRINS DENNY

Sorry, Koningin Mama. Ik houdt natuurlijk ook zielsveel van mijn Koning Papa. Maar het moet gezegd. Af en toe denk ik dat er wat scheelt in zijn bovenkamer.

KONINGIN KOEVOET

Denny.

(zucht)

Jouw papa is een heel speciale man. Hij heeft al heel veel voor ons fijne land en zijn nobel volk gedaan.

PRINS DENNY

(stapt tot aan de troon)

Koning papa gedraagt zich wel erg vreemd de laatste tijd. Hij is meer bezig met de kinderen dan met dat nobel volk van hem.

KONINGIN KOEVOET

De kinderen horen ook bij het volk.

PRINS DENNY

Het volk begint te twijfelen aan de bekwaamheid van hun koning. En ik ... het spijt me, maar ik begrijp hun bezorgdheid. Ze hebben een leider nodig, geen speelkameraadje. Misschien...

Prins Denny zet zich ostentatief op de troon

KONINGIN KOEVOET

Denny, Denny, Denny, Denny, Denny.

(De koningin streelt de prins)

Het is te vroeg jongen. Het volk houdt van je vader.

PRINS DENNY

(Boos)

Mama! Koningin! Moeten we dan wachten tot de Koning, mijn vader, zijn verstand helemaal verloren is? Moeten we dan lijdzaam toezien hoe hij ons

PRINS DENNY
dierbare land ten gronde richt. Mama! Koningin! Ik
ben er klaar voor. Laat mij herstellen wat die ouwe
al vernield heeft.

KONINGIN KOEVOET
Denny, mijn zoon. Ik hou van je. Ooit verdien jij
je plaats op die troon. Maar niet nu. Nog niet.

PRINS DENNY
(staat boos op)
Ik wil koning worden!

KONINGIN KOEVOET
Weldra, lieverd, weldra.

Prins Denny gaat boos af.

KONINGIN KOEVOET
(zucht)
Knuft. Waar ben je? Waar ben je mee bezig?

Koningin Koevoet af

De kinderen en de koning

*Als de Koningin weg is komt Roos op. Ze sluipt
behoedzaam door de troonzaal kijkend of de
koningin weg is. Ze wordt gevolgd door
Madelief. Ook Madelief is heel
voorzichtig. Dan komt Beer. Beer stapt eerder
stoer maar wel stil door de troonzaal. Beer doet
een teken aan de achterblijvers. Arend
volgt. Dan komen Wolf en
Margrietje. Margrietje komt voorzichtig op een
skateboard op. Wolf volgt vlak achter haar en
doet haar na. Als Margrietje plots stopt botst
Wolf tegen haar.*

WOLF
Aauw.

ANDERE KINDEREN
Ssj

MARGRIETJE
Net goed. Moet je maar niet zo stom doen.

MADELIEF
Sssj! De koningin is misschien nog in de buurt.

*Beer gaat aan de deur kijken of de koningin echt
weg is.*

WOLF
En?

BEER

Ze is weg.

MADELIEF

Oef.

Roos loopt naar de andere deur (waar de kinderen uit kwamen)

ROOS

(Naar de koning/prinses/Sam)

Kom maar, ze is weg.

Prinses Elodie Minibrix en Sam, de tuinzoon komen lachend tevoorschijn. Prinses Elodie Minibrix doet een draak na en dreigt Sam.

PRINSES ELODIE MINIBRIX

Woeha! Ik ga je verslinden

SAM, DE TUINZOOM

Dat dacht je maar. Ik eet jou eerst op.

Vanachter de coulissen klinkt de stem van Koning Knuft III.

KONING KNUFT III

Is de draak echt weg?

PRINSES ELODIE MINIBRIX

Ja, Papa.

De koning komt argwanend de troonzaal in. Hij zet zich zuchtend op zijn troon.

WOLF

Koning Knuft, nog een verhaaltje?

MARGRIETJE

Ja, nog een verhaaltje.

Koning Knuft zucht.

MADELIEF

(tegen de andere kinderen)

Ik denk dat de koning moe is.

PRINSES ELODIE MINIBRIX

Ben je moe, Papa?

KONING KNUFT III

Lieve kinderen. Ik ben een beetje moe. En ik moet nog ... ik moet nog ... Op zoek ... naar een ... puisterige, gluiperige, gemene, vuilbruine, enorme, stinkende... rat..genaamd ... Berthold van Sesamzaad.

De kinderen lachen.

SAM, DE TUINZOOM
Zullen wij je helpen zoeken.

KONING KNUFT III
Lieve kinderen, jullie zullen je hele leven nog moeten zoeken. Deze gevaarlijke kruistocht moet ik alleen aangaan. Gaan jullie maar spelen in de tuin. Volgens mij heb ik gisterenavond toen ik door het torenraam keek gezien hoe de beruchte struikrover Jan met de Pet door de tuin sloop. En ik dacht gezien te hebben dat hij een zware kist bij zich had. Het zou me niet verbazen...

WOLF
Een schat!

PRINSES ELODIE MINIBRIX
We gaat schatten graven!

Alle kinderen behalve de prinses en Sam gaan af.

PRINSES ELODIE MINIBRIX
Dag Papa.

SAM, DE TUINZOOM
Doe de groeten aan Berthold.

De koning glimlacht. Sam en Prinses Elodie Minibrix gaan de andere kinderen achterna. Als ze weg zijn zucht koning Knuft.

KONING KNUFT III
Dag, mijn prinsesje.

De koning kijkt even rond, bekijkt zijn troon en gaat dan af.

Ziekte en dood

De troonzaal is leeg. Berthold van Sesamzaad komt op. Hij kijkt zoekend om zich heen. Hij blijft een tijdje staren naar de lege troon. Hij zucht.

BERTHOLD VAN SESAMZAAD
Er hangen donkere wolken boven de troon. Donkere wolken en ijzige leegte.

Hij streelt de troon.

BERTHOLD VAN SESAMZAAD
Mijn eerbiedwaardige troon...

Langzaam strelend (maar niet erotisch) gaat Berthold achter de troon staan. Hij vlijt zijn hoofd op de neksteun terwijl hij zijn handen om de rugsteun klemt.

BERTHOLD VAN SESAMZAAD
Vrees niet. Ik zal je beschermen.

*Plots buldert de stem van Koning Knuft
III. Berthold schrikt recht.*

KONING KNUFT III
Berthold van Sesamzaad! Wat was jij daar aan het
doen?

BERTHOLD VAN SESAMZAAD
Euh...

KONING KNUFT III
Jij, perverse amoebe. Was jij mijn troon aan het
opvrijen?

BERTHOLD VAN SESAMZAAD
Nee, nee. Ik was uw briljante troon aan het
oppoetsen.

KONING KNUFT III
Mijn briljante troon? Aan het oppoetsen?

*De koning stapt naar de troon en bestudeert hem
nauwkeurig.*

KONING KNUFT III
Hier zit nog stof.

BERTHOLD VAN SESAMZAAD
Ik was nog niet klaar.

KONING KNUFT III
Je bent een waardeloze poetsman.

Berthold wil het stof wegvegen.

KONING KNUFT III
Hou op, miserabel sujet. Gelukkig ben jij mijn
raadsman en niet mijn poetsman.

BERTHOLD VAN SESAMZAAD
Inderdaad, uwe hoogheid.

*De koning zet zich op de troon. Berthold
twijfelt lang over zijn positie. Tenslotte zet
hij zich naast de koning.*

KONING KNUFT III
Awel?

BERTHOLD VAN SESAMZAAD
Excuseer?

KONING KNUFT III
Awel?!

BERTHOLD VAN SESAMZAAD
Awel... wat, mijn heer?

KONING KNUFT III
Awel! Jij bent toch mijn raadsman. Awel. Geef mij raad.

BERTHOLD VAN SESAMZAAD
Waarover zal ik u raad geven, uwe doorluchtige hoogheid?

KONING KNUFT III
Weet ik veel. Gewoon. Raad.

BERTHOLD VAN SESAMZAAD
Euh...

KONING KNUFT III
Verdomme, jij bent toch de raadsman. Als ik zelf wist welke raad ik nodig had, dan had ik geen raadsman nodig. Toe. Geef me raad.

BERTHOLD VAN SESAMZAAD
Zal ik u raad geven over ... het weer?

KONING KNUFT III
Berthold. Wat ben jij een stupide malariamug. Je kan toch geen raad geven over het weer. Ik mag dan koning zijn. Ik kan nog steeds niet bepalen hoe het weer morgen zal zijn.
Kom, ga maar weg. Breng me een doppio ristretto met een amandelkoekje.

Berthold stapt weg.

KONING KNUFT III
Nee, wacht.

BERTHOLD VAN SESAMZAAD
Een chocoladekoekje?

KONING KNUFT III
Nee, kom hier... geef me raad over... ziekte."

Berthold gaat terug naar de koning.

BERTHOLD VAN SESAMZAAD
Ziekte?

KONING KNUFT III
Ja, ziekte... en dood en zo.

stilte

BERTHOLD VAN SESAMZAAD
 (slikt)
 Ziekte.

stilte

KONING KNUFT III
 En dood.

stilte

KONING KNUFT III
 Ik ben ziek, Berthold.

BERTHOLD VAN SESAMZAAD
 Ik weet het.

KONING KNUFT III
 ik ga dood.

stilte

Berthold maakt trage, kleine bewegingen die hij telkens afbreekt omdat hij niet weet wat te doen. Tenslotte legt hij toch voorzichtig zijn hand op de schouder van de koning. De koning legt zijn hand daarop en knijpt erin. Zo blijven ze een tijd zitten.

KONING KNUFT III
 Iemand moet voor prinses Elodie Minibrix zorgen.

Berthold knikt

KONING KNUFT III
 En voor het land.

Berthold knikt.

KONING KNUFT III
 En voor de kinderen.

Berthold kijkt de koning aan met een blik van -dat kan je mij niet vragen-. De koning knikt en glimlacht. Berthold zucht en knikt.

KONING KNUFT III
 Oude vleermuis.

Ze glimlachen beiden.

DE KONING IS DOODDe koning slaapt

Koning Knuft III zit bewegingsloos in zijn troon. De kinderen (Roos, Margrietje, Arend, Beer, Madelief, Wolf) komen binnengestormd.

BEER

Sssj! De koning slaapt!

MADELIEF

De koning slaapt!

MARGRIETJE

Slaapt de koning?

AREND

In het midden van de dag?

ROOS

Hij is vast heel moe.

WOLF

Ja. Van al dat regeren.

MADELIEF

Onze koning heeft een heel zware taak.

ROOS

Hij zal vast geen verhaaltjes willen vertellen nu.

WOLF

Natuurlijk niet. Hij slaapt.

MARGRIETJE

Koning Knuft?

BEER

Sssh!

De koning reageert niet.

WOLF

We mogen hem nu niet storen.

MARGRIETJE

Maar wie gaat er dan een verhaaltje vertellen. Niemand kan zo mooi verhaaltjes vertellen als de koning.

AREND

Ja. Dat is waar.
(zucht)

Ze kijken allen naar de koning.

ROOS

Arme koning Knuft. Zo moe.

MADELIEF

Zullen we prinses Elodie Minibrix vragen om mee te spelen?

MARGRIETJE, ROOS, AREND, WOLF, BEER

Ja.

De kinderen gaan behoedzaam af.

Prins Denny komt op.

PRINS DENNY

Koning Papa, Vader, Ik weet dat dit vrij onverwacht en misschien zelfs een beetje onbeleefd zal klinken. Maar voor mij is het niet onverwacht. Het spookt al maandenlang door mijn hoofd. Ik heb eindelijk de moed bijeengeraapt om het tegen u, mijn vader en mijn vorst, te zeggen. Dus alsjeblief, onderbreek mij niet en laat mij uitspreken.

De koning reageert niet.

PRINS DENNY

Ik heb er, zoals ik al zei, lang over nagedacht. Ik vermoed dat u het niet met mij eens zal zijn. Maar, alsjeblief, laat mij eerst mijn volledig betoog doen en reageer niet onmiddellijk, maar laat het wat bezinken.

De koning reageert niet.

PRINS DENNY

Goed. Vader. Koning. Ik ga er geen doekjes om winden. Vader, u bent oud. En misschien wordt het tijd dat u van uw resterende jaren gaat genieten en aldus de zware verantwoordelijkheid voor het welzijn van ons land en ons volk overdraagt aan een waardige opvolger. Een jongeman, die opgeleid is voor deze vermoeiende taak. Een jongeman die plichtbewust deze last van uw schouder wil overnemen. Een jongeman, moedig en sterk, wijs en daadkrachtig, Minzaam en beminnelijk en bovendien een toonbeeld van schoonheid in een goddelijk lichaam.

(korte pauze)

Kortom. Mijn koning. Mijn vader. Laat ons onomwonden besluiten. Ik wil koning worden!

De koning reageert niet.

PRINS DENNY

Goed. Zoals ik al zei,... denk er eens over na.

Prins Denny af

Sam, de tuinvrouw, komt op. Ze ziet de koning zitten en schuifelt naar hem toe.

SAM, DE TUINVROUW
(fluistert)
Koning Knuft?

De koning reageert niet. Tuinvrouw Sam gaat naast hem staan en streelt hem.

SAM, DE TUINVROUW
Koning Knuft?

De koning reageert niet.

SAM, DE TUINVROUW
Ben je zo moe?
Het is ok. Slaap maar.

Tuinvrouw Sam drukt de koning tegen haar boezem.

SAM, DE TUINVROUW
Ik weet wat jij nodig hebt, lieve koning. Wat jij nodig hebt is een lieve vrouw. Een vrouw die voor jou kan zorgen. Ik zou voor jou kunnen zorgen. Wat zeg ik?... Ik zou heel goed voor jou kunnen zorgen. ... Als ik koningin was...
(kijkt plots dromerig weg)
Als ik koningin was... Ik zou een goed koningin kunnen zijn. Een mooie koningin. In paarsfluwelen gewaden ingelegd met parels en briljanten en robijnen en smaragden oorbellen omdat die perfect bij mijn diepgroene ogen passen. Heb ik geen mooie ogen, Knuftje?

De koning reageert niet.

SAM, DE TUINVROUW
Ja, slaap maar. Laat dit een zoete droom zijn. Ik weet dat je, als je straks ontwaakt, aan mij zal denken. Ja toch?

De koning reageert niet. Tuinvrouw Sam zoent de koning en staat op.

SAM, DE TUINVROUW
Slaap zacht, mijn koning. Jij weet het nog niet maar ik zie het al voor me. Ik wordt koningin.

Tuinvrouw Sam gaat af.

Koningin Koevoet komt op.

KONINGIN KOEVOET
Knuft! Verdomme, wat lig je daar te slapen?!

Ze stapt naar hem toe en stoot hem aan.

KONINGIN KOEVOET

Knuft! We moeten dringend spreken over Denny.
Doe maar niet alsof je me niet hoort.
Knuft!

Doe niet zo kinderachtig.
Goed dan. Jij kinderachtig... Dan behandel ik je ook
als kind. Ik ga nu naar Kok en zeg dat hij geen
toetje met aardbeien en chocolade-ijs voor jou moet
maken.

*De koningin gaat af. Ze kijkt nog eenmaal
achterom, ziet dat de koning nog steeds niet
reageert en stapt dan woedend weg.*

Sam en de dode koning

*Koning Knuft III zit nog steeds bewegingsloos op
zijn troon. Sam, de tuinzoon komt binnen.*

SAM, DE TUINZOON

Koning Knuft, heeft u misschien uw vrolijk hupsende
dochter, prinses Elodie Minibrix voorbij zien
dartelen?

De koning reageert niet.

SAM, DE TUINZOON

Koning Knuft?
(fluistert)

Oh. Sorry. Ik wou u niet storen tijdens een
dergelijk belanghebbende bezigheid als dagdromen.

*Sam stapt op de tippen van zijn tenen behoedzaam
verder. Hij kijkt om, staat stil. Zijn gelaat
betreft.*

SAM, DE TUINZOON

Koning Knuft?

Sam draait zich naar de koning.

SAM, DE TUINZOON

Er is iets vreselijk mis hier.

*Sam stapt naar de koning en kijkt diep in zijn
ogen. Dan gaat hij met een diepe zucht naast de
troon zitten. Hij staart in de verte.*

SAM, DE TUINZOON

De koning is dood.

Stilte

SAM, DE TUINZOON

Ons land is verweesd. Wie moet er nu ons volk
behoeden voor de gevaren die deze wereld steeds
wonderlijk weet te baren? Wie zal ons volk binden

SAM, DE TUINZOON
 zodat het de kracht in zichzelf vindt? Wie zal er voor de kinderen zorgen?
 Prins Denny is er nog niet klaar voor. We zullen hem moeten bijstaan. En prinses...
 Oei... Iemand zal het de prinses moeten vertellen.
 Tja. Dat zal ik waarschijnlijk weer worden. Maar misschien moet ik eerst...
 Eerst de koningin, en dan... Mama.. En Berthold, want die is de raadsman. En dan kan de koningin het tegen Prins Denny vertellen. En misschien kunnen we het dan samen tegen de kinderen vertellen en dan... prinses Elodie Minibrix.

Sam kijkt op naar de koning.

SAM, DE TUINZOON
 Ouwe reus.
 Ik zal je missen.

Hij blijft nog een tijdje zitten als Berthold van Sesamzaad binnenkomt. Berthold begrijpt onmiddellijk wat er aan de hand is. Hij zet zich naast Sam. Ze zwijgen een tijdje.

BERTHOLD VAN SESAMZAAD
 Iemand zal het de prinses moeten vertellen.

SAM, DE TUINZOON
 En de kinderen.

Berthold zucht.

SAM, DE TUINZOON
 Maar eerst de koningin.

BERTHOLD VAN SESAMZAAD
 Eerst de koningin.

Berthold en Sam af.

Mededelingen in de tuin

Prins Denny zit in de tuin voor de haag.

PRINS DENNY
 ... en dus zeg ik tegen koning Papa: 'Ik wil koning worden'. En ik denk: 'Oei, nu is het eruit. Nu is het hek van de dam. Nu is het deksel van de ketel, nu gaan we het krijgen.' En wat denk je...?
 Niets. Helemaal niets. Geen woord. Geen reactie. Hij blijft daar maar onbeweeglijk zitten.
 Je zou toch denken dat hij ... maar nee. Niets. Nothing. Rien. Nada. Niente. Nougabolle. Nul de knots. Wat voor mij het zoveelste bewijs is van mij theorie. Hij wordt hoe langer hoe gekker als je't mij vraagt...

Het betoog van Prins Denny wordt overstemd door het geluid van een motorzaag. Prins Denny gaat echter onverstoord en onverstaanbaar door. Als de motorzaag stopt...

PRINS DENNY

Weet je... Vaak heb ik het gevoel dat jij de enige bent die mij begrijpt, dat jij de enige bent die echt naar mij luistert.

Fabian, de tuinman komt achter de haag vandaan met motorzaag en oorbeschermers. Hij zet de oorbeschermers af.

FABIAN, DE TUINMAN

Als er nog iets is waarmee ik zijne hoogheid van dienst kan zijn...

PRINS DENNY

Nee, dank je. Je hebt vandaag als zoveel voor mij betekent.

(bedenkt zich)

Hoewel... Lieve Fabian...

Koningin Koevoet komt op.

KONINGIN KOEVOET

Denny, mijn lieve jongen. Ik heb net je vader gesproken. Maar ik sprak weer tegen dovemansoren.
(merkt Fabian op)

Ah, Fabian. Welk vreugd u hier te ontwaren bij het ochtendgloren.

PRINS DENNY

Wat zei hij dan?

KONINGIN KOEVOET

Wie?

PRINS DENNY

Koning Papa.

KONINGIN KOEVOET

Niets. Helemaal niets.

PRINS DENNY

Precies. Net als bij mij. Koningin Mama, dit kan zo niet verder.

KONINGIN KOEVOET

Had jij je papa al gesproken?

PRINS DENNY

Ja. Ik had hem verteld dat ik koning wilde worden.

FABIAN, DE TUINMAN

Maar, uwe hoogheid zal toch koning worden?

PRINS DENNY

Ik wil NU koning worden.

FABIAN, DE TUINMAN

Oh.

KONINGIN KOEVOET

Vandaar dat hij zo knorrig was.

PRINS DENNY

Als hij knorrig was tegen jou, kreeg je al meer reactie dan ik.

KONINGIN KOEVOET

Wel...

Sam, de tuinzoon en Berthold van Sesamzaad komen erbij.

FABIAN, DE TUINMAN

Ah, Sam.

SAM, DE TUINZOON

Dag Vader.

KONINGIN KOEVOET

Berthold, wandelend hoopje fecaliën dat zelfs door de strontvliegen en mestkevers wordt vermeden, wat brengt jou hier en waarom breng je die jongen mee?

SAM, DE TUINZOON

Uwe Majesteit, wij moeten u dringend spreken.

KONINGIN KOEVOET

Dringend nog wel? Lieve jongen, laat je niet zo leiden door dat busseltje verlepte asperges. Neem een voorbeeld aan je aanbiddelijke vader en ga wat in de tuin spelen.

SAM, DE TUINZOON

(onverstoord tegen Fabian)

Stiefvader, het lijkt me geschikt dat u zich met zijne hoogheid, prins Denny ergens verderop in de tuin begeeft, buiten gezicht en gehoorsveld.

PRINS DENNY

Ja, dat lijkt mij zeer geschikt.

FABIAN, DE TUINMAN

Als jij het zegt.

Prins Denny en Fabian gaan de tuin in.

KONINGIN KOEVOET

Wat heeft dit te betekenen?

BERTHOLD VAN SESAMZAAD

Uwe majesteit, mijn koningin. Ik besef dat onze ontmoetingen vaak een bron van wederzijds disrespect geweest zijn. Maar in deze smEEK ik u de jongeman te aanhoren.

KONINGIN KOEVOET

Een smekende Berthold van Sesamzaad. Dat ik dat nog mag meemaken.

Daarna dringt de ernst door. Ze gaat zitten op het bankje voor de haag. Berthold knielt en buigt zijn hoofd voor haar. Sam gaat naar haar toe.

SAM, DE TUINZOON

Koningin Koevoet...
De koning is dood.

stilte.

KONINGIN KOEVOET

De koning is dood?

stilte

KONINGIN KOEVOET

Mijn koning?

SAM, DE TUINZOON

Onze koning.

BERTHOLD VAN SESAMZAAD

Koning Knuft III

stilte

KONINGIN KOEVOET

Wat voor misselijkmakende grap is dit?

BERTHOLD VAN SESAMZAAD

Majesteit ... ik ..

SAM, DE TUINZOON

Uwe hoogheid. Het doet me pijn u te moeten mededelen dat dit geen misplaatste grap is. Onze dierbare koning Knuft is werkelijk overleden. Ik vond zijn ziellose lichaam deze ochtend onbeweeglijk op zijn troon.

KONINGIN KOEVOET

Onbeweeglijk op zijn troon? Ach, hij ...
(slikt haar woorden in)

BERTHOLD VAN SESAMZAAD

Zijn hoogheid onbeweeglijk op zijn troon, uwe
hoogheid.

KONINGIN KOEVOET

En jij hebt hem daar zo gevonden?

SAM, DE TUINZOOM

Ja. Ik was opzoek naar prinses Elodie Minibrix
toen...

KONINGIN KOEVOET

(paniek)

Prinses Elodie Minibrix!

Oh nee. Zij mag niet... Waar is de prinses nu?

SAM, DE TUINZOOM

Ik weet het niet.

KONINGIN KOEVOET

En de koning?

SAM, DE TUINZOOM

Die zit nog op zijn troon.

BERTHOLD VAN SESAMZAAD

Die loopt niet weg.

KONINGIN KOEVOET

Jongen, jij gaat met mij mee naar de koning en zorgt
ervoor dat de prinses in geen geval de koning te zien
krijgt.

Berthold, haal die twee jongemannen uit de tuin en
verzamel daarna het personeel in de troonzaal. Maar
NIET de kinderen en vooral NIET prinses Elodie
Minibrix.

Sam en Berthold af

KONINGIN KOEVOET

Prinses Elodie Minibrix. Ze zal kapot zijn als ze
hoort dat haar geliefde vader...

De koningin snelt Sam achterna.

Een koning is pas dood als de
koningin dat zo besluit

*Koning Knuft III zit nog steeds bewegingsloos op
zijn troon. Sam, de tuinzoom komt binnen
onmiddellijk gevolgd door Koningin Koevoet. Ze
gaat naar hem toe en voelt zijn pols (alsof het
toch nog een grap van Knuft, Berthold en Sam zou
kunnen zijn.)*

KONINGIN KOEVOET

(zucht)

Knufft. Wat moeten we nu doen?
Waarom deed je dit nu? We zijn er niet klaar
voor. Waarom heb je me geen tijd gegeven om dit voor
te bereiden?

SAM, DE TUINZOOM

De dood komt altijd onverwacht, uwe Majesteit.

KONINGIN KOEVOET

(glimlacht moederlijk)

Dat geloof ik niet. Niet bij Knufft.

(kijkt de koning aan)

Knufftje.

*Prins Denny en Fabian, de tuinman komen
binnen. Prins Denny schrikt achteruit als hij
beseft wat er aan de hand is. Fabian heeft zijn
oorbeschermers nog op. Ze worden gevold door
Berthold van Sesamzaad en Sam, de tuinvrouw.*

SAM, DE TUINVROUW

Oh kijk. De koning slaapt nog steeds.

SAM, DE TUINZOOM

Nee, mama. De koning is dood.

SAM, DE TUINVROUW

Is de koning dood?

*Tuinvrouw Sam denkt even na en gaat dan bij
Prins Denny staan.*

PRINS DENNY

Is koning Papa werkelijk dood?

KONINGIN KOEVOET

Ja, mijn zoon.

PRINS DENNY

Ik wilde koning worden. Maar niet zo.

SAM, DE TUINVROUW

Arme jongen.

KONINGIN KOEVOET

Nee! Sorry Denny. Jij wordt geen koning. Nog niet.

PRINS DENNY

Maar Mama. Het land moet toch een koning hebben.

KONINGIN KOEVOET

Het land heeft een koning. Koning Knufft III.

PRINS DENNY

De koning is dood.

KONINGIN KOEVOET

De koning is pas dood als ik daartoe besluit.

Rumoer onder de hovelingen (behalve Fabian)

KONINGIN KOEVOET

Ik beslis, hier en nu, dat wat het volk, de kinderen en prinses Elodie Minibrix betreft, de koning NIET dood is. Het moet ten allen tijde vermeden worden dat zij hier lucht van krijgen.

BERTHOLD VAN SESAMZAAD

Maar uwe Majesteit -met uw permissie- we kunnen toch niet doen alsof de koning niet dood is, alsof hij nog springlevend is.

De hovelingen wachten de reactie van de koningin af, maar die blijft uit.

SAM, DE TUINZOOM

Technisch gezien kunnen we dat wel... doen alsof.

ontkenning

Plots komen Beer, Arend, Wolf, Madelief, Margrietje en Roos binnenvallen met in hun kielzog Prinses Elodie Minibrix. Paniek bij de hovelingen (behalve Fabian, de tuinman). Als een blok werpen Koningin Koevoet, Prins Denny, Berthold van Sesamzaad, Sam, de tuinvrouw en Sam, de tuinzoom zich voor de troon om Koning Knuft III aan het zicht te onttrekken. Fabian gaat er volgzzaam bij staan.

PRINSES ELODIE MINIBRIX

Mama, heb jij Papa ergens gezien.

Koningin Koevoet, Berthold, Tuinvrouw Sam en Prins Denny zeggen de volgende vier zinnen door elkaar:

KONINGIN KOEVOET

Ik geloof dat hij in de tuin is.

BERTHOLD VAN SESAMZAAD

Hij is op zakenreis.

SAM, DE TUINVROUW

Hij zit op het toilet.

PRINS DENNY

Hij ging die kant op.

Fabian vindt de drukte vreemd en zet zijn oorbeschermers af.

SAM, DE TUINZOOM

De koning ging die kant op, op zakenreis in het toilet achter in de tuin.

FABIAN, DE TUINMAN

Nee hoor. Hij zit gewoon hier...

Berthold slaat Fabian op het hoofd met een senseo-apparaat voor die zijn zin kan afmaken. Fabian wordt opgevangen door Prins Denny die hem achter de hovelingen neerlegt.

BEER

Deze morgen was hij nog hier.

MADELIEF

Ja, hij sliep.

SAM, DE TUINZOOM

Hij bereidde zich vast voor op de reis.

BERTHOLD VAN SESAMZAAD

Zijn verre reis.

PRINSES ELODIE MINIBRIX

Naar de tuin?

SAM, DE TUINZOOM

Niet onze tuin...

BERTHOLD VAN SESAMZAAD

De tuin van Koning Alexander de Grote Broer.

KONINGIN KOEVOET

Ja. Koning Alexander de Grote Broer van ... Verweggistan.

PRINSES ELODIE MINIBRIX

Daar heeft papa mij niets van verteld.

KONINGIN KOEVOET

Hij moest plots weg.

BERTHOLD VAN SESAMZAAD

Ja. Grote boodschap.

SAM, DE TUINZOOM

Hij werd gebeld.

PRINS DENNY

Met zijn telefoon.

SAM, DE TUINZOOM

Noodsituatie in Verweggistan. Enkel Koning Knuft kon het oplossen.

PRINSES ELODIE MINIBRIX
Wat voor noodsituatie?

SAM, DE TUINZOOM
Euh...

KONINGIN KOEVOET
Dat is top-secret. Zelfs ik mocht het niet weten.

BERTHOLD VAN SESAMZAAD
Hij werd door Koning Alexander persoonlijk gebeld.

PRINS DENNY
Met zijn telefoon.

PRINSES ELODIE MINIBRIX
Oh. En wat doen jullie allemaal hier?

BERTHOLD VAN SESAMZAAD
Wij vergaderen.

PRINS DENNY
Ja. Dit is een vergadering van de ... vergaderclub.

PRINSES ELODIE MINIBRIX
En waarover vergaderen jullie dan?

BERTHOLD VAN SESAMZAAD
We vergaderen net over het tijdstip en de locatie voor onze volgende vergadering.

PRINSES ELODIE MINIBRIX
En jij Sam? Zit jij ook in die club?

SAM, DE TUINZOOM
Eh, nee. Maar ik was uitgenodigd als gastspreker omdat ik veel weet over vergadertechnieken.

BERTHOLD VAN SESAMZAAD
Hoogst interessant.

PRINSES ELODIE MINIBRIX
Kom je niet met ons spelen?

SAM, DE TUINZOOM
(kijkt even naar zijn moeder, dan naar Berthold en tenslotte naar de koningin)
Dadelijk misschien. Ik moet mijn uitleg over de sharkbowl nog afmaken. Daarna kom ik.

PRINSES ELODIE MINIBRIX
OK. Wij gaan naar de tuin.

AREND
Onze tuin.

De kinderen en de prinses gaan de tuin in. De hovelingen halen opgelucht adem. Fabian kreffelt recht.

Technisch doen alsof

De hovelingen (Koningin Koevoet, Prins Denny, Berthold van Sesamzaad, Fabian, de tuinman, Sam, de tuinvrouw en Sam, de tuinzoon) staan nog steeds voor de troon met daarop de nogal onbeweeglijke Koning Knuft III.

KONINGIN KOEVOET

(tegen Sam, de tuinzoon)

Jongen, wat bedoelde jij net toen je zei dat we technisch kunnen doen alsof Knuft nog leeft?

SAM, DE TUINZOOM

Gewoon. Technisch gezien kunnen we doen alsof de koning nog leeft. Er is nog het zielloze lichaam van onze dierbare koning. Als we dat zouden kunnen bewegen en iemand spreekt in zijn plaats... dan lijkt het net alsof de koning nog leeft.

KONINGIN KOEVOET

Maar dat is ... geniaal! Jongeman uw brein werkt op einsteiniaans niveau. Dit is een briljant plan. Laten we het onmiddellijk in gang zetten.

PRINS DENNY

Maar...

KONINGIN KOEVOET

Niks te maren. Doen!

SAM, DE TUINZOOM

Uwe Majesteit. Ik bedoelde enkel dat het technisch mogelijk zou kunnen zijn...

KONINGIN KOEVOET

Inderdaad. En dus gaan we het doen.

SAM, DE TUINZOOM

Er zijn nog wel een paar beperkingen.

KONINGIN KOEVOET

Zoals...?

SAM, DE TUINZOOM

Het is moeilijk om zijn mond te bewegen om te laten lijken dat hij echt praat.

BERTHOLD VAN SESAMZAAD

We zouden een lapje voor zijn mond kunnen spannen en zeggen dat hij een besmettelijke griep heeft opgelopen.

KONINGIN KOEVOET

Berthold... Ja. Dat zou kunnen werken.
Goed. Jongen, jij zorgt ervoor dat de koning beweegt. Fabian, Denny en ...

(wijst naar Sam, de tuinvrouw)

... mevrouw, jullie helpen de jongen. Berthold, jij wordt de stem van Knuft. Jouw stem lijkt het meest op de zijne.

BERTHOLD VAN SESAMZAAD

Maar koningin...

KONINGIN KOEVOET

En waag het niet om hem woorden in de mond te leggen die ik niet zou goedkeuren.

Even is iedereen nog verbaasd over het plan. Dan gaan ze rond de koning staan. Berthold zet zich achter de troon. Tuinzoon Sam bekijkt de koning en bedenkt hoe hij dit moet aanpakken.

Plots komt Prinses Elodie Minibrix binnen. Berthold duikt achter de troon. Prins Denny verbergt zich achter Fabian links van de koning. Tuinvrouw Sam verbergt zich achter Koningin Koevoet rechts van de koning.

PRINSES ELODIE MINIBRIX

Sam, ik dacht dat je zou komen.

SAM, DE TUINZOOM

Euh...

PRINSES ELODIE MINIBRIX

(merkt koning Knuft op)

Hey Papa. Ik dacht dat jij op reis was.

Berthold kucht hard. Tuinvrouw Sam beweegt de hand van de koning voor zijn mond.

BERTHOLD VAN SESAMZAAD

Ik ben al terug. Ik heb de straaljager genomen.

De prinses wil naar hem toekomen

BERTHOLD VAN SESAMZAAD

Nee! Blijf daar staan.

Prins Denny beweegt de andere arm van de koning zodat die een halt beweging maakt.

BERTHOLD VAN SESAMZAAD

Ik ben zo snel gevlogen dat ik een verkoudheid heb opgelopen. Het is zeer besmettelijk.

PRINSES ELODIE MINIBRIX
Ben je ziek?

BERTHOLD VAN SESAMZAAD
Ja, heel ziek.

Prins Denny klopt de hand van de koning op diens borst. Berthold kucht.

BERTHOLD VAN SESAMZAAD
Een verweggistaanse griep vrees ik.

PRINSES ELODIE MINIBRIX
Zal ik een tas warme chocolademelk voor je maken.

FABIAN, DE TUINMAN
Mmmm, warme chocolade melk.

Prins Denny geeft Fabian een por in de rug.

BERTHOLD VAN SESAMZAAD
Dat is erg lief, mijn prinsesje, maar ... Ik mag geen warme chocolademelk. Dat is zeer slecht bij verweggistaanse griep. Daar zou ik ... paarse pukkels van krijgen.

PRINSES ELODIE MINIBRIX
Is het zo erg?

BERTHOLD VAN SESAMZAAD
Nee... eh .. Ja. Heel erg. Ga nu maar spelen. Je lieve moeder zal wel voor me zorgen. Ze is zo'n geweldige verpleegster voor mij.

Koningin Koevoet kijkt boos naar de troon.

PRINSES ELODIE MINIBRIX
Mama? Zal je echt goed voor Papa zorgen?

KONINGIN KOEVOET
Natuurlijk liefje. Ga maar gauw spelen. Wij zorgen wel voor de koning. Nietwaar Fabian?

FABIAN, DE TUINMAN
Euh?

Tuinvrouw Sam stampt de voet van de Koning tegen Fabians schenen.

FABIAN, DE TUINMAN
Ja. Tzal wel.

KONINGIN KOEVOET
Jongen, ga nu maar met prinses Elodie Minibrix spelen... Maar kom straks nog wel even terug.

PRINSES ELODIE MINIBRIX
Wordt snel beter, Papa.

*De prinses gooit een kushandje. Prins Denny
vangt het op met de hand van de koning. De
prinses neemt tuinzoon Sam mee af. De
hovelingen slaken opgelucht een zucht.*

DE KONING LEEFT NOG ALTIJDde wereld is raar

Prinses Elodie Minibrix zit in de tuin.

PRINSES ELODIE MINIBRIX

De wereld is raar vandaag.

Sam is raar. Hij zit de hele tijd bij de grote mensen. Bij papa, hetgeen ik nog kan begrijpen, maar hij zit ook vaak te konkelfoezen met mama of zelfs met Berthold. Eerst dacht ik dat hij met papa een verrassing voor mijn verjaardag aan het verzinnen was. Maar het duurt nog zeker een half jaar voor ik jarig ben. Het is raar.

Mama is raar. Ze loopt hypernerveus door het paleis alsof vergeten is haar belastingbrief in te vullen en ze nu een boete moet betalen. Maar koninginnen moeten geen belastingbrieven invullen.

Denny is raar. Hij zit de hele dag te grumfelen. Tot Sam's stiefvader weer binnenkomt met balken en touwen. Dan gaan ze samen verder.

Fabian, Sam's stiefvader is niet echt raar. Eerder een beetje dom. En toch ook wel raar.

Sam, Sam's moeder is ook raar. Ze heeft zich helemaal opgemaakt alsof ze naar een feestje gaat. Maar er is geen feestje. En dus hangt ze maar wat bij Denny rond. Tot Fabian eraan komt. Dan wordt ze weer boos en Fabian blijft gewoon dom.

Berthold is raar. Toen we net met de kinderen langs hem liepen probeerde hij zelfs te glimlachen, maar dat lukte natuurlijk niet zodat hij er alleen maar nog enger uitzag.

En papa is raar... Arme papa. Ik weet ook wel dat hij geen verweggistaanse griep heeft. Het is de grijze draak.

De prinses is even stil en veert dan recht.

PRINSES ELODIE MINIBRIX

Ik ben ook raar. Maar dat ben ik altijd al geweest. En dat ga ik vandaag dus ook niet veranderen.

De prinses huppelt af.

koning marionet

In de troonzaal zit Koning Knuft III nog steeds op zijn troon. Rond hem is een stelling gebouwd die 'onzichtbaar' is voor de hovelingen, maar zichtbaar voor het publiek. Aan de armen en benen van de koning hangen touwen die leiden naar een marionet constructie. Op de stelling staat Sam, de tuinzoon, die de marionet bedient. Achter de troon zit Berthold van Sesamzaad.

Prins Denny en de Heraut van de keizer van het Verre Oosten komen binnen.

(Vanaf hier worden de bewegingen en woorden van de koning vermeld alsof hij ze zelf maakt/spreekt. Echter Sam laat de koning bewegen en Berthold spreekt in zijn naam. Daar waar Sam of Berthold expliciet worden vermeld, spreken/bewegen zijn 'uit hun rol')

PRINS DENNY

Koning Papa, de heraut van de Keizer van het Verre Oosten brengt U een boodschap van de Keizer ... van het Verre Oosten.

De koning wuift.

KONING KNUFT III

Gegroet.

HERAUT VAN DE KEIZER VAN HET VERRE OOSTEN

Gegroet uwe hoogheid.

KONING KNUFT III

En welke opbeurende boodschap mag jij van je opperoosterling verkondigen.

HERAUT VAN DE KEIZER VAN HET VERRE OOSTEN

Uwe majesteit, onze eerbiedwaardige keizer, was aangenaam verrast door het doosje chocolaatjes die uw loopjongen na zijn mijlenlange reis aan hem geschonken heeft. De keizer wenst uw landje en zijn producten beter leren kennen en wil daarom uwe hoogheid, met uw gevolg en bij voorkeur aangevuld door een meerkoppige handelsmissie, uitnodigen voor een veeldaags bezoek aan ons nederige, maar wonderprachtige en onmetelijk machtige rijk.

KONING KNUFT III

Oei, dan moet ik op reis.

HERAUT VAN DE KEIZER VAN HET VERRE OOSTEN

Vanzelfsprekend.

KONING KNUFT III

OK.

De koning slaat zich tegen het hoofd.

KONING KNUFT III

Ik bedoel: Nee. Dan kan ik niet.

HERAUT VAN DE KEIZER VAN HET VERRE OOSTEN

Ik had nog geen datum vermeld.

KONING KNUFT III

Ja, maar... ik kan nooit. Ik heb ... pijn in mijn
...
(Koning steekt zijn voet op)
kleine teen.

HERAUT VAN DE KEIZER VAN HET VERRE OOSTEN

Het zou de keizer zeer betreuren.

KONING KNUFT III

Ja, dat is ...

SAM, DE TUINZOOM

(fluistert)

Denny!

KONING KNUFT III

Denny... Denny? Denny!

PRINS DENNY

Ja, papa?

KONING KNUFT III

Waarde heraut, meld uw keizertje maar dat ik om
gezondheidsredenen helaas zijn uitnodiging niet kan
beantwoorden. Maar als het hem belieft stuurt ons
land graag onze zoon Prins Denny met een enorme
handelsmissie naar jullie bezienswaardige rijk heel,
heel ver weg van hier.

PRINS DENNY

(boos)

Misschien moet ik in die handelsmissie ook maar mijn
vader's raadsman Berthold van Sesamzaad mee nemen.

KONING KNUFT III

Nee, Nee. De koning heeft de steun en de stem van
zijn raadsman heel hard nodig.

HERAUT VAN DE KEIZER VAN HET VERRE OOSTEN

Het spijt me te vernemen de gezondheidstoestand van
uwe majesteit niet toestaat ons intens mooie rijk te
bezoeken. Maar onze goddelijke keizer en zijn
nederige volk zullen zich verheugen in de komst van
de jeugdige prins.

PRINS DENNY

(mompelt)

Nou, daar hebben we het dan nog wel eens over.

KONING KNUFT III

Gaat u heen in vrede en doe de groeten dan de keizer
en zijn vrouwen en zijn concubines.

*De heraut weet even niet hoe te reageren en gaat
dan maar af.*

Prinses Elodie Minibrix stormt binnen, gevolgd door Beer, Arend, Wolf, Madelief, Margrietje en Roos.

WOLF

Koning Knuft, vertelt U ons een verhaaltje.

PRINS DENNY

Zusje, kinderen, De koning heeft geen tijd om verhaaltjes te vertellen.

PRINSES ELODIE MINIBRIX

Waarom niet, broertje?

PRINS DENNY

De koning ... heeft wel belangrijker dingen aan zijn hoofd.

PRINSES ELODIE MINIBRIX

Zoals?

PRINS DENNY

De koning moet heel belangrijke dingen doen voor ... het land en het volk.

MADELIEF

Wij zijn ook het volk.

PRINS DENNY

Jullie zijn maar klein volk. De koning...

De koning steekt plots zijn handen in de lucht.

KONING KNUFT III

Prins Denny! De kinderen...

SAM, DE TUINZOOM

(fluistert)

... zijn de toekomst

KONING KNUFT III

De kinderen zijn de toekomst van dit land. Als koning moet ik ook aan de toekomst van dit land denken. Een koning die niet voor de kinderen zorgt is het niet waard koning te worden.

PRINSES ELODIE MINIBRIX

(tegen Prins Denny)

En nu jij weer.

PRINS DENNY

Maar koning Papa! Ik wilde jou alleen maar beschermen. Omdat je nog zwak en moe bent van je ziekte.

MADELIEF

Prins Denny vertelt u dan een verhaaltje voor ons?

PRINS DENNY

Ik ken geen verhaaltjes.

PRINSES ELODIE MINIBRIX

Verzin er dan eentje. Dat doet Papa ook altijd.

PRINS DENNY

Ach.... Prinsen en koningen moeten geen verhaaltjes kunnen verzinnen. Dat hoort niet tot het takenpakket van een koning.

PRINSES ELODIE MINIBRIX

Wat hoort dan wel tot het taken pakket van een koning?

PRINS DENNY

Eh... nieuwe wetten ondertekenen...

WOLF

Saai.

PRINS DENNY

Burgemeesters benoemen...

MADELIEF

Saai.

PRINS DENNY

Eretekens opspelden...

BEER

Saai.

PRINS DENNY

Lintjes doorknippen...

ROOS

Saai.

KONING KNUFT III

Handelmissies naar de keizer van het verre oosten begeleiden.

AREND

Saai.

PRINS DENNY

De militaire parade aanschouwen...

MARGRIETJE

Boring!

PRINS DENNY

Ach laat ook maar... De koning zal met plezier een verhaaltje voor jullie verzinnen. Nietwaar, Koning?

Prins Denny kijkt nog eens boos naar de koning en is dan weg.

MADELIEF

Koning Knuft?

KONING KNUFT III

Eh ja. Dan zal ik jullie ... een verhaaltje vertellen. Ahum. Er was eens ...

Even stilte. Dan maakt de koning een cirkelbeweging met zijn handen.

KONING KNUFT III

Een bal.

De koning schudt nee.

KONING KNUFT III

Nee... Nee.. een ...

De koning wijst naar boven...

KONING KNUFT III

Een lucht...

SAM, DE TUINZOOM

(fluistert)

planeet

KONING KNUFT III

Planeet. Een planeet. Heel ver weg van hier. En op die planeet ...

De koning doet wat vage bewegingen die een alien moeten voorstellen.

KONING KNUFT III

zat een ... wacht ik weet het.. een alien. Een heel eenzame alien, zo helemaal alleen op zijn planeet.

(Vanaf hier wordt Berthold wat beter in het raden wat Sam bedoelt -- aan de regisseurs om de bijhorende bewegingen te verzinnen)

De alien was eigenlijk stiekem verliefd op een ... Op de planeet daarnaast woonde een ... Olifant eh giraf? eh lantaarnpaal... eh een Evil Space Monkey. Maar die Evil Space Monkey was geen gewone ... Hij was altijd bij zijn vrienden... de Beer en de Wolf en de Arend en ... nog zo van die dingen. en euh... Hoewel hij de alien ook wel ... leuk vond. Op een dag... vloog de Evil Space Monkey met zijn...vliegtuig...raket...

PRINSES ELODIE MINIBRIX
Je bent echt moe he papa?

KONING KNUFT III
Ja prinsesje, ik ben echt moe.

PRINSES ELODIE MINIBRIX
We zullen je niet langer storen.

AREND
Maar dan weten we niet hoe het verhaaltje afloopt.

PRINSES ELODIE MINIBRIX
De Evil Space Monkey wordt verliefd op de Alien en ze leefden nog lang en gelukkig.

MARGRIETJE
(kreet van ontroering)
Ooh!

PRINSES ELODIE MINIBRIX
Kom we gaan.

De prinses en de kinderen gaan af, maar net voor ze af zijn snelt Prinses Elodie naar de koning en knuffelt hem stevig. Dan geeft ze hem een kus op het voorhoofd.

PRINSES ELODIE MINIBRIX
Rust zacht, Papa.

En snel loopt ze ook weer weg.

Sam-Sam

In de troonzaal zit Koning Knuft III nog steeds lekker dood te wezen op zijn troon. Sam, de tuinzoon staat nog op de stelling boven de Koning. Achter de troon zit Berthold van Sesamzaad. Sam, de tuinvrouw komt binnen.

SAM, DE TUINVROUW
Hoi Sam.

SAM, DE TUINZOOM
Dag mama.

SAM, DE TUINVROUW
Hoe lukt het?

SAM, DE TUINZOOM
Het gaat wel.

SAM, DE TUINVROUW
Jullie krijgen weer even pauze. Het is mijn beurt om de koning te bewaken.

Sam, de tuinzoon komt van de stelling af. Berthold komt ook moeizaam van achter de troon.

BERTHOLD VAN SESAMZAAD

(tegen Sam, de tuinzoon)

Sam.

(tegen Sam, de tuinvrouw)

Sam.

(tegen de Sammen)

Ik ga even naar het kleine kamertje. Ik ben zo terug.

SAM, DE TUINVROUW

Neem je tijd maar.

SAM, DE TUINZOON

Je hebt het goed gedaan, Berthold. Koning Knuft zou trots op je zijn.

Berthold glunderend af.

SAM, DE TUINVROUW

Ik ben trots op jou.

Ze knuffelen.

SAM, DE TUINVROUW

Het is vast niet makkelijk om in zijn schoenen te staan.

SAM, DE TUINZOON

Koning Knuft was een speciale... een hele grote koning.

SAM, DE TUINVROUW

Denk je ... Denk je dat prins Denny...?

SAM, DE TUINZOON

Prins Denny is anders. Heel anders, mama.

SAM, DE TUINVROUW

Maar toch... Hij zal toch ... koning worden.

SAM, DE TUINZOON

Hij is de zoon van de koning.

SAM, DE TUINVROUW

Denk je dat hij een goede koning zou kunnen worden.

SAM, DE TUINZOON

Misschien. Als hij een goede raadsman aan zijn zijde heeft.

SAM, DE TUINVROUW

Of een goede koningin.

Sam, de tuinzoon, kijkt zijn moeder aan maar antwoordt niet

SAM, DE TUINVROUW
Koning Denny zal toch ook een koningin moeten hebben.

SAM, DE TUINZOOM
Ik weet niet of 'Koning Denny' daar ook zo over denkt.

SAM, DE TUINVROUW
Elke koning heeft een koningin nodig.

SAM, DE TUINZOOM
Zoals elke tuinman een tuinvrouw?

SAM, DE TUINVROUW
(zucht)
Och Sam.

SAM, DE TUINZOOM
Ik ga prinses Elodie Minibrix even zoeken voor ik weer op moet.

SAM, DE TUINVROUW
Mis je haar?

Sam, de tuinzoon, kijkt zijn moeder aan met een blik van 'wat vraag jij nu?' en blijft dan een tijdlang zitten.

SAM, DE TUINZOOM
Mama, mis jij papa soms?

SAM, DE TUINVROUW
(zucht)
Elke dag, Sam. Elke dag.

SAM, DE TUINZOOM
Vertelde hij verhaaltjes?

SAM, DE TUINVROUW
Ja. Hij vertelde verhaaltjes... en ik geloofde ze.

SAM, DE TUINZOOM
Kon hij zo goed vertellen als Koning Knuft?

SAM, DE TUINVROUW
Niemand kan zo goed vertellen als Koning Knuft.

SAM, DE TUINZOOM
Toen papa doodging, heb jij het toen wel onmiddellijk tegen mij verteld?

SAM, DE TUINVROUW
Jij was nog veel te jong om dat te beseffen.

SAM, DE TUINZOOM
Mama, is papa echt dood?

SAM, DE TUINVROUW
(zucht)
Zo dood als Koning Knuft.
Ga nu maar spelen. En zorg dat je op tijd terug bent.

De tuinzoon knuffelt de tuinvrouw en loopt af.

Moeders, Echtgenotes, Koninginnen

Sam, de tuinvrouw zit naast de nogal dode Koning Knuft III. Ze kijkt hem aan.

SAM, DE TUINVROUW
Wist je dat ik eigenlijk Samantha heet? Iedereen noemt mij Sam, maar eigenlijk heet ik Samantha.
(stilte)
Koningin Samantha. Zeg nu zelf - zo gek klinkt dat niet he.

Ze legt de hand van de koning op haar schouder.

SAM, DE TUINVROUW
Nee, jij hebt je kans gehad. Dit wordt hem niet meer. Het moet niet nog gekker worden.
(stilte)
Het had gekund. Jij en ik. Maar ja. Soms maak je keuzes in het leven. Soms maakt het leven keuzes voor je. Ik begrijp het. Ik weet er alles van.
(stilte)
Mijn zoon lijkt een beetje op jou. Je kent hem al wel zeker? Da's degene die aan jouw touwtjes trekt. Hij... zou een goede opvolger voor jou geweest zijn. Koning Samuel I.
(glimlacht)
Hey, grote Knuft, nu jij zo'n beetje dood bent. Vind je het erg als ik een beetje flirt met jouw zoon. Hij is mijn enige kans om nog koningin te worden.
(wacht even)
Fabian? Hij is een lieve jongen. Maar ik heb enkel met hem aangepapt om dichterbij jou en prins Denny te komen. Hij heeft mij niet nodig.
(kijkt de koning afwachtend aan.)
Ik wist het wel. Ik heb altijd gezegd dat jij de beste koning van de wereld bent. Dank je wel.

Sam staat op en kust de koning op de mond.

SAM, DE TUINVROUW
Toch spijtig.

Sam gaat weer zitten naast de koning met een geniepige glimlach op haar gelaat.

Koningin Koevoet komt binnen.

KONINGIN KOEVOET

Wie we hier hebben!

SAM, DE TUINVROUW

Goeiemiddag Koningin.

KONINGIN KOEVOET

Samantha.

SAM, DE TUINVROUW

U kent mijn naam?

KONINGIN KOEVOET

Een wijze vrouw doet er goed aan haar opponenten grondig te kennen.

SAM, DE TUINVROUW

Ik kan me niet voorstellen dat u mij, de eenvoudige echtgenote van een eenvoudig tuinman, als opponent ziet. Ik zou niet eens weten voor welke positie.

KONINGIN KOEVOET

Wat doet u hier?

SAM, DE TUINVROUW

Het is mijn beurt om uw echtgenoot, onze koning, te bewaken tijdens de pauze van Sam en Berthold. U heeft zelf het schema opgesteld.

KONINGIN KOEVOET

U bent heus niet de eerste.

SAM, DE TUINVROUW

Hoe bedoelt u?

KONINGIN KOEVOET

Jonge meisjes willen allemaal prinses worden. Rondhuppelen in schitterende jurkjes ingelegd met parels en brillianten en robijnen. Vrolijk en onbezorgd dartelen in een gouden paleis, door iedereen bewondered, vertroeteld en in de watten gelegd.

Als ze wat ouder worden komt het besef dat je geen prinses kan worden. Als prinses wordt je geboren. Met de interesse voor het andere geslacht komt ook de droom van de prins op het witte paard die je alsnog op de rode looper het paleis kan binnen dragen. De mooie, jonge, begeerlijke prins die het sprookje nog mooier maakt.

Maar meisjes worden vrouwen en dromen doven met de jaren.

En vrouwen worden echtgenotes en moeders en leven tevreden.

Behalve die ene, noem haar dom of net heel slim. Die blijft dromen van het hoogste. En niet langer de

KONINGIN KOEVOET

rooswolkige wereld van prinsen en prinsessen, maar het allerhoogste wat een vrouw in dit land kan bereiken: Koningin.

SAM, DE TUINVROUW

Majesteit, wilt u beweren...

KONINGIN KOEVOET

Dacht u echt dat ik nog niet gezien had hoe u Knuft al jaren probeert rond je vinger te draaien - zonder veel succes overigens.

SAM, DE TUINVROUW

Majesteit,...

KONINGIN KOEVOET

U bent heus niet de eerste. Maar -dat moet ik u nageven- wel een van de sluwste. Want u wedt op twee paarden. Vader en zoon. Slim, want prinsen worden koningen. En als het bij de vader niet lukt, of hij ... overlijdt... dan heb je nog altijd de zoon, hetgeen waarschijnlijk nog gemakkelijker gaat want zo hoeft u niet eens af te rekenen met die vervelende koningin.

SAM, DE TUINVROUW

Majesteit, ik bezweer u ...

KONINGIN KOEVOET

Geeft u mij alstublieft het respect dat ik verdien. Ik ben niet enkel Koningin, ik ben ook op en top vrouw en wij vrouwen voelen aan wanneer we bedreigd worden. Dus behandelt u mij niet als een onwetend dom wicht.

(Sam zwijgt)

Dus. Ik heb nooit gevreesd dat Knuft voor U zou vallen. Knuft was niet geïnteresseerd in vrouwen. Dat wil zeggen: andere vrouwen. Prins Denny is nog jong en beïnvloedbaar.

SAM, DE TUINVROUW

Majesteit, met alle respect dat u als Koningin en als vrouw verdient, U kunt mij niet beletten om met te prins om te gaan, en als dat eventueel zou leiden tot een relatie is dat een zaak van de prins en mezelf.

KONINGIN KOEVOET

Mevrouw de tuinvrouw, u vergeet dat u nog gehuwd bent.

SAM, DE TUINVROUW

Mijn huwelijk noch uw eigen huwelijk heeft U er van weerhouden om openlijk mijn echtgenoot op te vrijen.

KONINGIN KOEVOET
Mevrouw!

In de achtergrond komt Berthold van Sesamzaad op. De vrouwen merken hem niet op, dus houdt Berthold zich ook afzijdig.

SAM, DE TUINVROUW
Ik mag dan geen koningin zijn -nog niet-, ik verdien net zozeer respect als vrouw. Ik ben ook niet achterlijk. U grijpt elke kans aan om rond Fabian te kronkelen.

KONINGIN KOEVOET
Hoe durft u!

SAM, DE TUINVROUW
Nee, majesteit, hoe durft U!

KONINGIN KOEVOET
U vergeet dat ik nog steeds koningin ben. Uw koningin. En zolang ik leef zal ik koningin blijven. Ik zal nooit een tweede koningin in dit land dulden.

SAM, DE TUINVROUW
Als ik het niet dacht! Dat u die arme koning Knuft in leven wil houden heeft niks te maken met uw bezorgdheid voor prinses Elodie Minibrix of het volk. U wil gewoon koningin blijven. Hoe lang wil u het volk nog een marionet koning voorhouden? Tot hij geheel rot en stinkend uit elkaar valt?

Koningin Koevoet slaat Sam in het gelaat. Sam stapt achteruit.

SAM, DE TUINVROUW
Wen maar aan het idee. Ik word koningin.

KONINGIN KOEVOET
Over mijn lijk!

SAM, DE TUINVROUW
Als dat moet. Maar wees gerust. Ik zal je nooit als marionet opvoeren.

Sam gaat af. De koningin stampet ziedend op de grond. Dan merkt ze Berthold op.

Raad

Koning Knuft III blijft maar in zijn troon zitten. Koningin Koevoet staat nog steeds woedend bij hem en merkt Berthold van Sesamzaad op.

KONINGIN KOEVOET

Berthold, jij... jij... hoogst irritante manifestatie van recalcitrante omnipresentie in de vorm van een equatoriaal afrikaanse tse-tse vlieg. Jij... jij.. Hoe lang ben je al hier?

BERTHOLD VAN SESAMZAAD

Lang, majesteit, heel lang.

KONINGIN KOEVOET

Ik bedoel... ach, laat maar.

BERTHOLD VAN SESAMZAAD

Is er iets? Kan ik hare majesteit ergens mee van dienst zijn.

KONINGIN KOEVOET

(kortaf)

Nee.

BERTHOLD VAN SESAMZAAD

Goed. Zal ik dan mijn positie maar weer innemen in afwachting van jongeheer Sam.

KONINGIN KOEVOET

Berthold. Ik heb je nooit om raad gevraagd. En ik zal ook nu je adviezen achteloos in de wind slaan. Maar... Ik vraag je mening, als raadsman van wijlen mijn man, de koning.

BERTHOLD VAN SESAMZAAD

Majesteit, het zal me een eer zijn om u te mogen voorzien van ...

KONINGIN KOEVOET

Cut the crap! Ik stel je een simpele vraag en jij antwoordt.

BERTHOLD VAN SESAMZAAD

Vanzelfsprekend, uwe majesteit.

KONINGIN KOEVOET

Denk je dat Denny koning kan worden?

BERTHOLD VAN SESAMZAAD

Uwe majesteit, hoewel ik zeer bekommerd en begaan ben met de familie van zijne en uwe majesteiten, ben ik als raadman van wijlen onze koning nog meer bekommerd om de toekomst van ons volk.

KONINGIN KOEVOET

Dus?

Berthold zwijgt.

KONINGIN KOEVOET

(zucht)

Dus!

(stilte)

Hoe gaan we dit oplossen?

(stilte)

Kom op! Jij bent toch de raadsman.

BERTHOLD VAN SESAMZAAD

Heeft de koning misschien nog een zoon?

KONINGIN KOEVOET

(antwoordt eerst ernstig)

Nee, hij heeft enkel...

(dan boos)

Och, waarom vraag ik je ook om raad?

De koningin gaat boos af.

Berthold zet zich naast Koning Knuft en kijkt hem aan.

BERTHOLD VAN SESAMZAAD

Ja, vriend. Hoe lossen we dit op?

Kinderen, Koningen, Draken

Arend, Madelief, Roos, Beer, Wolf, Margrietje komen op in de tuin. Ze spelen een verhaaltje van de koning en een draak na.

*Beer speelt koning (met koningskroon en zwaard)
Madelief speelt koningin (met koninginnekroon en mantel)*

Arend speelt prins (met kleine prinsenkroon)

Roos speelt prinses (met prinsessenkroon en kleine mantel)

De rest speelt draak.

MARGRIETJE

Nu wil ik koning spelen.

BEER

Jij kan geen koning spelen. Jij bent een meisje.

MARGRIETJE

So what?

MADELIEF

Meisjes kunnen geen koning zijn.

MARGRIETJE

Dan wil ik koningin zijn.

MADELIEF

Nee. Ik ben koningin.

MARGRIETJE

Jij bent altijd koningin.

AREND

Ja.

(wijst naar Beer)

En jij bent altijd koning. Ik wil koning zijn. Ik kan dat. Ik ben een jongen.

MADELIEF

Oh ja?

AREND

Ja! Waarom moet ik altijd prins spelen? Prins is stom.

WOLF

En wij dan? Wij zijn de draak. En de draak gaat altijd dood. Want de koning wint altijd.

Iedereen begint ruzie te maken en door elkaar te roepen behalve Roos die verdrietig in een hoekje gaat zitten. Sam, de tuinzoon, komt eraan en ziet het tafereel. Hij gaat bij Roos zitten.

SAM, DE TUINZOON

Is het weer zover?

ROOS

Ja.

SAM, DE TUINZOON

Waarom spelen ze altijd hetzelfde verhaaltje. Het eindigt altijd in ruzie. Zo heeft Koning Knuft het niet bedoeld.

ROOS

Nee, he.

Margrietje merkt Sam op.

MARGRIETJE

Sam.

(wijst naar Beer)

Zeg eens wat tegen hem. Hij wil altijd koning spelen en de draak verslaan.

WOLF

Ja. En wij zijn het beu om altijd maar dood te moeten gaan. Wij willen eens wat anders.

SAM, DE TUINZOON

Waarom spelen jullie dan niet eens een ander verhaaltje? het verhaaltje van de kleine grijze draak die de koning verslaat.

BEER

Dan wil ik geen koning meer zijn.

SAM, DE TUINZOON

Mooi. Dan wordt jij Werenfried van Morse, De houthakker

(Neemt de kroon van Beer en zet die op bij Arend. Hij neemt het kroontje van Arend.)

En jij wordt koning die op tocht gaat over de pruttelbergen naar het land van de zwevende rotsen naar zijn vriend Werenfried.

(Zet het kroontje van Arend op bij Wolf)

En jij wordt de knappe prins die gevangen gehouden wordt in het peperkoekenhuisje

En jij

(neemt de kroon van Madelief)

hebt geen kroon nodig als heks van het Donkerwoedewoekerwoud.

(iedereen lacht. Sam, zet de kroon op bij Margrietje)

En die is voor de boze koningin.

Iedereen lacht en vindt het wel ok.

ROOS

He! En ik dan?

SAM, DE TUINZOON

Wat hebben we nog niet?

BEER

De Draak!

SAM, DE TUINZOON

Precies.

(neemt het kroontje af)

Jij wordt de kleine grijze draak.

(kijkt naar het kroontje)

En ik ga maar weer eens een prinses zoeken.

Sam gaat af. Ze kijken even allemaal afwachtend naar elkaar. Dan brult Roos luid als een draak. Ze lachen en vluchten allen weg. Roos gaat er achter aan.

DE KONING IS ECHT WEL DOODvrienden van de koning

Koning Knuft III is zo dood als een pier. Berthold van Sesamzaad zit naast hem en staart voor zich uit. Prinses Elodie Minibrix komt binnen. Berthold schrikt, zucht en doet niks.

PRINSES ELODIE MINIBRIX
Dag Papa, Dag Berthold.

BERTHOLD VAN SESAMZAAD
Dag Prinses.

De prinses kijkt de twee mannen even aan en gaat dan rustig zitten naast Berthold.

PRINSES ELODIE MINIBRIX
Papa is dood, he?

BERTHOLD VAN SESAMZAAD
Ja.

Er volgt een lange stilte.

PRINSES ELODIE MINIBRIX
Ik ga hem missen.

BERTHOLD VAN SESAMZAAD
Ik ook.

Er volgt en zo mogelijk nog langere stilte. Dan vleidt prinses Elodie Minibrix zich tegen Berthold aan en omarmt hem. Berthold legt zijn arm over haar. Ze tranen.

PRINSES ELODIE MINIBRIX
Beloof me dat je hem nooit zal vergeten.

BERTHOLD VAN SESAMZAAD
Als je jouw vader hebt gekend zoals jij en ik je vader hebben gekend...
Ik beloof het.

Nog stilte. Ze laten elkaar los.

BERTHOLD VAN SESAMZAAD
Telkens ik jou zal zien, zal ik je vader zien. In je ogen, in je glimlach,...

PRINSES ELODIE MINIBRIX
Telkens ik jou zal zien, zie ik m'n vader's beste vriend.

Ze blijven in stilte mijmeren. Sam, de tuinzoon, komt aangelopen.

SAM, DE TUINZOON
Berthold, snel, Prinses Elodie Minibrix komt eraan.

Hij ziet de twee en komt tot stilstand.

SAM, DE TUINZOON
Oh, je bent er al.
En je weet het.

PRINSES ELODIE MINIBRIX
Al lang.

SAM, DE TUINZOON
Oh.

PRINSES ELODIE MINIBRIX
Jouw constructie was grappig en lief bedoeld en zo...
maar ... ik ken mijn papa toch.

SAM, DE TUINZOON
Oh.

PRINSES ELODIE MINIBRIX
Ik neem tenminste aan dat dit
(wijst naar de stelling)
jou constructie is.

SAM, DE TUINZOON
Eh ja ... maar het was niet mijn idee om ... nu ja
... je weet wel.

PRINSES ELODIE MINIBRIX
Mama zeker?

De heren knikken vol schaamte.

PRINSES ELODIE MINIBRIX
Het werkte wel. Niet voor mij misschien. Maar de
kinderen en het volk hebben niks door.

Sam gaat naast Prinses Elodie Minibrix zitten.

BERTHOLD VAN SESAMZAAD
Het ...
(kijkt Sam even aan)
Het spijt ons.

SAM, DE TUINZOON
En nog gecondoleerd.

PRINSES ELODIE MINIBRIX
Dank je. Denk ik. Moet je 'dank je' zeggen als je
gecondoleerd wordt?

BERTHOLD VAN SESAMZAAD
Dat mag.
(stilte)

PRINSES ELODIE MINIBRIX
Hij was echt ziek he?

BERTHOLD VAN SESAMZAAD
Ja.

PRINSES ELODIE MINIBRIX
De grijze draak.
(Berthold kijkt haar vragend aan)
Laat maar.

BERTHOLD VAN SESAMZAAD
Misschien, nu uwe hoogheid toch op de hoogte is,
kunnen we onze vriend de rust gunnen die hij
verdiend.

PRINSES ELODIE MINIBRIX
Ja. Hij mag nu sterven.

*Prinses Elodie kijkt Koning Knuft aan. Sam
staat op en knikt naar Berthold. Berthold staat
ook op.*

SAM, DE TUINZOOM
We zullen jullie even alleen laten.

*Sam en Berthold gaan stil af. Prinses Elodie
gaat voor haar vader staan.*

PRINSES ELODIE MINIBRIX
Wat denk je Papa? Ben je nu klaar om te sterven?
Dat dacht ik al.
Hoe moet het nu verder? Met ons land? Met jou? Met
mij?
Ach ik red me wel. Ik heb Sam. En Berthold. Ja,
die ouwe knorpot. Maar wij zijn wel jouw beste
vrienden, vergeet het niet. Als er iemand voor het
land kan zorgen zijn wij het wel.
Weet je... je hebt gelijk. We moeten jou nog heel
even in leven houden.
Niet weglopen! Ik ben zo terug.

*Prinses Elodie Minibrix loopt Sam en Berthold
achterna*

PRINSES ELODIE MINIBRIX
(roept)
Sam! Berthold!

Prinses af.

DE KONING LEEFT NOG EEN BEETJE EN STERFTkinderen zijn ook mensen

*In de tuin zitten Beer, Arend, Wolf, Madelief,
Margrietje en Roos.*

WOLF

Waar is prinses Elodie Minibrix gebleven?

MARGRIETJE

Die was naar de koning. Ze wou hem nog wat vragen.

WOLF

Wat dan?

MARGRIETJE

Weet ik veel. Prinsessestuff.

AREND

Wat is dat? Prinsessestuff?

MADELIEF

Dat is ... dingetjes die prinsessen ... en koningen...
dingetjes.

Iedereen lacht.

BEER

Ik hoop dat Koning Knuft snel genezen is, zodat hij
weer verhaaltjes kan vertellen.

ROOS

Ja. Volgens mij is hij wel heel ziek.

WOLF

Als hij maar niet doodgaat.

AREND

Oh nee! De koning dood. Dat zou een ramp zijn.

MARGRIETJE

Wie gaat ons dan verhaaltjes vertellen?

BEER

Niemand.

ROOS

Misschien moeten we dan wel uit het paleis.

AREND

Dat zal toch niet. Onze ouders werken hier.

MADELIEF

Ja. Die werken voor koning Knuft. Maar als er een
andere koning komt...

WOLF

Wie zou er dan koning worden.

BEER

Prins Denny natuurlijk.

MARGRIETJE

Prins Denny? Die wordt nooit koning.

BEER

Waarom niet?

MARGRIETJE

Omdat die homo is en homo's mogen geen koning worden.

AREND

Is prins Denny homo?

MADELIEF

Natuurlijk. Hadden jullie dat nog niet gezien?

MARGRIETJE

Hoe die loopt.

ROOS

Hoe die praat.

MADELIEF

Hoe die zijn handjes houdt.

MARGRIETJE

Echt helemaal!

BEER

Dat geloof ik niet.

MARGRIETJE

Mijn mama zegt dat hij iets heeft met de tuinman.

WOLF

Met de vader van Sam?

MADELIEF

Stiefvader.

ROOS

Nee!

MARGRIETJE

Mama zei dat.

WOLF

Het maakt mij niet uit dat hij homo is. Als hij maar geen koning wordt, want hij kan geen verhaaltjes vertellen.

MARGRIETJE

Hij zal geen koning worden want hij kan geen koningin krijgen.

AREND

Ja hoe noem je iemand die met een homokoning trouwt? Die kan je moeilijk ook koning noemen.

WOLF

Volgens mij noem je die ook koningin.

Sam, de tuinvrouw, komt op

SAM, DE TUINVROUW

Wie noemen jullie koningin?

De kinderen giechelen en lachen.

SAM, DE TUINVROUW

Je mag niet zomaar iedereen koningin noemen. Koningin is een zeer eerbiedwaardige titel. Niet alle vrouwen kunnen die waardig dragen.

Nog meer gelach en gegiechel.

SAM, DE TUINVROUW

Wat hebben jullie toch? Zijn jullie mij aan het uitlachen?

Onder nog luider gelach lopen de kinderen weg.

Tuinfamiliezaken

Sam, de tuinvrouw, roept de kinderen achterna.

SAM, DE TUINVROUW

Jullie zullie niet blijven lachen.

(niet meer roepend)

Als ik koningin geworden ben.

ze gaat plechtig op het bankje zitten.

SAM, DE TUINVROUW

Koningin is een eerbiedwaardige titel.

(neemt een statige houding aan)

Koningin Samantha.

Fabian, de tuinman komt uit de tuin met een gieter en twee zakken chips.

FABIAN, DE TUINMAN

Ik dacht al dat ik je stem herkend had.

SAM, DE TUINVROUW

Fabian, wat doe jij hier?

FABIAN, DE TUINMAN

Ik werk hier in de tuin.

SAM, DE TUINVROUW

Ah ja. Jij was de tuinman.

(bekijkt Fabian)

En wat was je aan het doen in de tuin?

FABIAN, DE TUINMAN

Ik ga een chipsboom planten. Wat denk je? Zout of
Paprika?

SAM, DE TUINVROUW

Paprika.

Fabian gaat naast Sam zitten.

SAM, DE TUINVROUW

Fabian, heb jij er als eens bij stil gestaan wat er
nu allemaal te gebeuren staat?

FABIAN, DE TUINMAN

Hoe bedoel je?

SAM, DE TUINVROUW

Wel. Nu koning Knuft dood is...

FABIAN, DE TUINMAN

Ik dacht dat we dat niet mochten zeggen: dat de
koning dood is.

SAM, DE TUINVROUW

Niet tegen anderen. Wel tegen elkaar.

FABIAN, DE TUINMAN

Oh.

SAM, DE TUINVROUW

Wat ik wou zeggen is... Nu koning Knuft door is, gaat
er vanalles gebeuren.

FABIAN, DE TUINMAN

Maar hij is toch nog niet dood... voor de anderen.

SAM, DE TUINVROUW

Dat zal binnenkort toch wel gebeuren.

FABIAN, DE TUINMAN

Spijtig.

SAM, DE TUINVROUW

Waarom?

FABIAN, DE TUINMAN

Ik heb deze koning graag. Van mij mag hij blijven.

SAM, DE TUINVROUW

Dat kan nu eenmaal niet. Dode lichamen gaan rotten en stinken. En dan moeten we de koning wegslijten. Dus binnenkort zal de koningin de koning moeten laten sterven.
En dan gaat er vanalles gebeuren.

FABIAN, DE TUINMAN

Wat zoal?

SAM, DE TUINVROUW

Om te beginnen zal prins Denny koning worden.

FABIAN, DE TUINMAN

Ja, waarschijnlijk wel.

SAM, DE TUINVROUW

En dat zou wel eens gevolgen kunnen hebben voor ons.

FABIAN, DE TUINMAN

Oh daar hoef je geen schrik voor te hebben. Ik zal wel gewoon tuinman kunnen blijven. Prins Denny heeft mij graag.

SAM, DE TUINVROUW

Dat bedoelde ik niet. Ik bedoelde ... ons.

FABIAN, DE TUINMAN

Je bedoelt Sam en jou? Als ik tuinman blijf, zullen jullie toch ook wel mogen blijven.

SAM, DE TUINVROUW

Ik bedoel eigenlijk dat prins Denny...
Fabian, ik moet jou wat vertellen.

FABIAN, DE TUINMAN

Ik moet jou ook wat vertellen.

SAM, DE TUINVROUW

Wat?!

FABIAN, DE TUINMAN

Sam, je weet dat ik heel veel van jou en je zoon hou. Maar ik ben niet helemaal eerlijk tegen je geweest.

Sam, de tuinvrouw luistert verbaasd.

FABIAN, DE TUINMAN

Heel mijn leven al wilde ik tuinman van de koning worden. Liefst van de koning van Spanje want dan kon ik de tuinen van Versailles onderhouden. Toen ik hoorde dat koning Knuft een tuinman zocht, heb ik me onmiddellijk kandidaat gesteld. Maar in de advertentie stond duidelijk dat het gezin van de tuinman in het tuinhuisje kon wonen. Ik had geen gezin en ik wist niet zeker of dat ook mocht. En

FABIAN, DE TUINMAN
toen kwam ik jou en kleine Sam tegen, wachtend op de
trappen van het paleis. De rest weet je wel.

SAM, DE TUINVROUW
Wat? Wil je nu zeggen dat ...

In de zin komt Prins Denny aangestormd.

PRINS DENNY
Fabian?
(ziet Sam)
Oh je hebt bezoek, zie ik.

SAM, DE TUINVROUW
(fleurt op)
Goie morgen, uw stralende hoogheid.

PRINS DENNY
Goie morgen, tuinvrouw.

SAM, DE TUINVROUW
Is er iets dat ik voor u kan doen?

PRINS DENNY
Euh...

SAM, DE TUINVROUW
Eender wat...

PRINS DENNY
Euh...

SAM, DE TUINVROUW
Eender waar...

PRINS DENNY
Ik denk...

SAM, DE TUINVROUW
Eender hoe...

PRINS DENNY
Nee, ik denk niet dat er iets is dat u voor mij kan
doen.

SAM, DE TUINVROUW
Oh.

PRINS DENNY
Behalve ophoepelen. Ik zou graag wat met Fabian...
bespreken. Iets prive.

SAM, DE TUINVROUW
(ontzet)
Met Fabian.
(kijkt de heren aan en merkt hoe Prins
Denny naar Fabian kijkt)

Met Fabian?

Koningin Koevoet komt aangestormd. (langs de kant waar Fabian staat, zodat ze niet onmiddellijk merkt dat Sam, de tuinvrouw er ook bij staat)

KONINGIN KOEVOET

Fabian! Fabian, wij moeten eens dringend spreken over uw echtgenote.

PRINS DENNY

Koningin Mama?

SAM, DE TUINVROUW

En wat heeft u dan te vertellen over de echtgenote van uw tuinman, die qua leeftijd en schoonheid helemaal niet bij hare majesteit past, maar misschien wel bij een ander.

KONINGIN KOEVOET

Ah! U bent er zelf ook bij. Prima. Dan kunnen we de zaak meteen afhandelen.

PRINS DENNY

Waarover heeft u het.

KONINGIN KOEVOET

Lieve Fabian. Het spijt me u te moeten kwetsen. Maar in het belang van de toekomst van die land en de ordelijke verloop van zaken in dit paleis, denk ik dat het noodzakelijk is dat het huwelijk tussen u en mevrouw de tuinvrouw, Samantha van der Fladder, op staande voet en met terugwerkende kracht wordt ontbonden en dat zij wordt verbannen uit het paleis, bij voorkeur naar de vochtige sulfurgrotten in het Nieverans gebergte.

SAM, DE TUINVROUW

Wat?!

PRINS DENNY

Koningin Mama, is dat niet...

SAM, DE TUINVROUW

U heeft het recht niet om mij te verbannen.

KONINGIN KOEVOET

Ik ben de koningin en ik heb dat recht wel.

SAM, DE TUINVROUW

Enkel de koning beslist wie er in zijn paleis mag verblijven.

KONINGIN KOEVOET

De koning is dood.

FABIAN, DE TUINMAN

Dat mochten we toch niet zeggen.

SAM, DE TUINVROUW & PRINS DENNY

Wel tegen elkaar

KONINGIN KOEVOET

De koning is dood en bijgevolg beslis ik dat jij verdwijnt.

Prinses Elodie Minibrix komt aangestormd.

PRINSES ELODIE MINIBRIX

Mama, Denny, allemaal... kom snel. De koning houdt een toespraak voor het volk.

Iedereen staat even stomverbaasd te kijken.

PRINS DENNY

Dus de koning gaat een toespraak houden?

KONINGIN KOEVOET

En wie heeft je dat verteld?

PRINSES ELODIE MINIBRIX

Papa.

Koningin Koevoet en Prins Denny kijken elkaar even aan.

KONINGIN KOEVOET & PRINS DENNY

Berthold!

PRINSES ELODIE MINIBRIX

(glimlacht)

Nee, papa.

Prins Denny loopt briesend af.

PRINS DENNY

Ik vermoord hem!

SAM, DE TUINVROUW

(loopt Prins Denny achterna)

Prins Denny, wacht! Je mag niemand vermoorden.

FABIAN, DE TUINMAN

Ik begrijp het niet. Is de koning nu wel of niet...

Koningin Koevoet slaat Fabian met een Mille-Croquette op het hoofd. Hij valt.

De koningin zucht. Prinses Elodie Minibrix kijkt haar aan en knuffelt haar dan.

PRINSES ELODIE MINIBRIX

Ik hou van jou, Mama.

KONINGIN KOEVOET

En ik van jou, smurfje. Zullen we dan maar.

Prinses Elodie Minibrix helpt Fabian recht en de drie gaan ook naar de troonzaal.

De lange scene met de toespraak en de ontknoping

Koning Knuft III zit nogal statisch op zijn troon. Berthold van Sesamzaad zit weer achter de troon. Sam, de tuinzoon staat op de stelling en houdt de touwtjes in handen. Arend, Beer, Wolf, Margrietje, Madelief en Roos zitten op de grond voor de troon. Een televisieploeg van de nationale televisie met een reporter, een cameraman, een geluidsman en een regisseur staan er ook bij.

REPORTER

Majesteit, zullen we u wat bijpoederen? U ziet er wat bleekjes uit.

KONING KNUFT III

Nee. Het is de bedoeling dat ik bleek zie. Niemand komt dichterbij. Ik ben de koning. En ik ben gesteld op afstand.

REPORTER

Zullen we dan maar beginnen.

KONING KNUFT III

Nee. We beginnen pas als Koningin Koevoet en Prins Denny hier zijn.

MADELIEF

Koning Knuft, gaat u ons een verhaaltje vertellen?

KONING KNUFT III

Lieve kinderen, ik zou veel liever een verhaaltje vertellen. Wat ik jullie nu moet vertellen is bittere ernst. Maar wees gerust. Aan het einde zal bijna iedereen nog lang en gelukkig leven.

Prins Denny en Sam, de tuinvrouw komen binnen. Sam houdt Prins Denny in bedwang. Daarna komen ook Koningin Koevoet en Fabian, de tuinman binnen. Prinses Elodie Minibrix glipt stiekum op de stelling.

PRINS DENNY

(nog steeds briesend)

Ber... Koning... Papa. Ik zou u eerst onder vier ogen willen...

KONING KNUFT III

Zwijg! PRINS Denny. Wat ik te zeggen heb is van het grootste belang voor ons koninkrijk. En mijn besluit hierover staat vast. Ik denk nit dat wij eerst nog iets onder vier ogen te bespreken hebben. Trouwens, na mijn toespraak zal er sowieso niets meer te bespreken zijn.

KONINGIN KOEVOET

Maar misschien zou je toch even met mij kunnen overleggen over de formulering van je toespraak. Ik denk dat ik je kan helpen met woordkeuzes en punctuatie.

KONING KNUFT III

Lieve koningin, u heeft nooit geweten hoeveel respect ik altijd heb gehad vor uw toewijding en verdraagzaamheid. U heeft uw koning steeds met raad en daad bijgestaan. Maar, in moeilijke tijden als deze, als het erop aankomt, lijkt iedereen voor zijn eigenbelang te kiezen en is het aan de koning om zelf de juiste keuze te maken in het belang van zijn koninkrijk. En ik verzeker u dat voor deze toespraak de woordkeuze en punctatie precies zijn zoals ze moeten zijn.

Trouwens, mijn fidele raadsman Berthold heeft het nauwkeurig nagelezen.

KONINGIN KOEVOET

(binnensmonds)

Berthold!

REPORTER

Kunnen we dan nu?

KONING KNUFT III

Helemaal.

REGISSEUR

In 3-2-1

De regisseur klapt

KONING KNUFT III

Waarde landgenoten. Ik breng u slechte tijdingen. Vooral dan voor mezelf. Ik ben ziek. Heel ziek. Doodziek. Ongeneeslijk ziek. Ik zal dan ook weldra sterven.

KONINGIN KOEVOET

(fluistert)

Waar is prinses Elodie Minibrix?

KONING KNUFT III

Ik ben jullie allemaal dankbaar dat ik al die jaren jullie koning mocht zijn. En ik ben ook trots op dit land. Mijn land. Jullie land. Ons land. En nog

KONING KNUFT III

meer ben ik trots op jullie. Samen hebben we van dit land een mooi land gemaakt. Een land met eigenheid. Trots, mooi, eerlijk, gastvrij. Laten we dat nooit verloren gaan. Helaas moet ik zelf van dit mooie land afscheid nemen. Ik wil jullie niet achterlaten in een leegte.

Prins Denny grijpt hoopvol de hand van Fabian.

KONING KNUFT III

Ik heb diep nagedacht over wie mijn taken en verantwoordelijkheden het beste kan dragen.

Prins Denny zet een stap naar voren.

KONING KNUFT III

Prins Denny. Je bent een heel fijne en gevoelige jongen. Je bent een geweldige broer voor je zusje. Ik reken op je om je moeder te steunen in deze moeilijke tijden. Helaas kan ik niet op je rekenen om ook ons volk te steunen. Prins Denny, jij wordt niet mijn opvolger.

Er ontstaat rumoer. Prins Denny zakt zowat in elkaar. Hij wordt opgevangen door Fabian.

KONING KNUFT III

Jullie weten dat ik ook een dochter heb.

Koningin Koevoet en Sam, de tuinvrouw, merken plots de prinses op de stelling.

KONING KNUFT III

Maar de lieve prinses Elodie Minibrix is al helemaal niet geschikt om jullie te leiden.

Nog meer rumoer.

KONING KNUFT III

Mag ik stilte alstublieft.

Iedereen wordt stil. De hovelingen kijken elkaar angstig en verbaasd aan.

KONING KNUFT III

Ik heb lang en grondig gezocht naar iemand die in mijn schoenen kan staan. Iemand met een groot hart voor dit land en zijn volk. Iemand met voldoende hersens om het politieke gekonkeloes te begrijpen en te doorzien. En iemand met de nodige fantasie. Want enkel met fantasie kan je dit land nog mooier maken dan het al is.

WOLF

Kan hij of zij of verhaaltjes vertellen?

KONING KNUFT III

En of hij verhaaltjes kan vertellen...
 Waarde landgenoten. Ik stel u voor aan uw nieuwe
 koning: Koning Samuel I!

*Sam, de tuinzoon, geeft de touwtjes aan Prinses
 Elodie Minibrix en komt naar beneden. Hij gaat
 naast de koning staan.
 Er onstaat veel rumoer.*

PRINS DENNY

Dat is niet eerlijk.

FABIAN, DE TUINMAN

Tja, maar wat doe je eraan?

SAM, DE TUINVROUW

Prins Denny moet ... wacht eens even... Sam?

KONING KNUFT III

Stilte!

Het rumoer bedaart.

KONING KNUFT III

Ik begrijp dat dit geen voor de hand liggende keuze
 is. Maar het is mijn besluit. En ik reken er op dat
 jullie allemaal de nieuwe koning zullen steunen in
 zijn zware taak. Net zoals ik op koning Samuel reken
 om zijn leven vanaf nu te wijden aan de zorg voor
 jullie.

Leve Koning Samuel!

(niemand reageert)

Leve Koning Samuel!

Beer staat op

BEER

Leve Koning Samuel!

De kinderen volgen

DE KINDEREN

Leve Koning Samuel!

De hovelingen volgen maar zonder ziel

IEDEREEN

Leve Koning Samuel!

KONING KNUFT III

Oei, Ik denk dat ik me niet zo goed voel.

*Prinses Elodie Minibrix laat de touwtjes los en
 de koning zakt ineen.
 Iedereen blijft verstijfd staan.*

SAM, DE TUINZOOM
Stop de camera's

De cameraploeg laat alles zakken.

SAM, DE TUINZOOM
De koning is dood.

Prinses Elodie Minibrix en Berthold komen erbij staan.

KONINGIN KOEVOET
Dit is bedrog!

BERTHOLD VAN SESAMZAAD
Wat is bedrog?

PRINSES ELODIE MINIBRIX
Heeft mijn vader, Koning Knuft III, bedrog gepleegd?

SAM, DE TUINZOOM
En dat voor het oog van heel het volk?

BERTHOLD VAN SESAMZAAD
Ik zou niet durven twijfelen aan de woorden van de koning die heel het volk gehoord heeft.

SAM, DE TUINZOOM
Ik moet toegeven dat het voor mij ook een verrassing was. Maar toen prinses Elodie Minibrix het aan mij uitlegde, heb ik er niet aan getwijfeld om deze verantwoordelijkheid op mij te nemen.

PRINS DENNY
Die verantwoordelijkheid hoort mij toe.

KONINGIN KOEVOET
(houdt prins Denny tegen)
Nee zoon. De koning heeft gesproken. Hij heeft een wijs besluit genomen.

PRINS DENNY
Maar mama!

Fabian neemt Denny in de armen

FABIAN, DE TUINMAN
Trek het je niet aan, Denny. Er is meer in het leven dan koning zijn.

Prins Denny zoekt troost op de schouder van Fabian.

PRINS DENNY
Fabian?

Prins Denny kust Fabian op de mond.

MARGRIETJE

Zie je wel!

SAM, DE TUINVROUW

Fabian? Denny?

KONINGIN KOEVOET

Fabian?

SAM, DE TUINVROUW

Zo wordt ik nooit Koningin!

KONINGIN KOEVOET

(troost Sam, de tuinvrouw)

Maar je bent wel de moeder van de nieuwe koning. Da's toch een beetje koningin-moeder.

SAM, DE TUINZOOM

Misschien kunnen jullie samen de koninginstitel delen tot ik zelf een koningin gevonden heb.

(knipoogt naar Prinses Elodie Minibrix)

KONINGIN KOEVOET

Tja. Misschien is dat zo slecht nog niet.

SAM, DE TUINVROUW

Tenslotte heeft elke koning een koningin nodig. En omdat deze koning nog zo jong is, kan hij er wel twee gebruiken.

PRINSES ELODIE MINIBRIX

Lieve kinderen, mama, broertje, paleisbewoners en koning Sam. Ik denk dat de tijd gekomen is dat om mijn geliefde papa te begraven.

Stilzwijgend nemen prins Denny, Fabian, Berthold en Sam, de tuinzoom de koning van zijn troon. Beer, Arend en Wolf schieten ter hulp. De vrouwen en meisjes leggen elk een bloem op het lichaam van de koning. Tenslotte staan ze rond de koning. De kinderen links, de hovelingen rechts. Berthold, Prinses Elodie Minibrix en Sam, de tuinzoom staan achter het lichaam.

PRINSES ELODIE MINIBRIX

Mijn papa is dood.

SAM, DE TUINZOOM

Maar wij kunnen hem levend houden in ons hart, in onze gedachten, in onze daden.

BERTHOLD VAN SESAMZAAD

Hey Sam, je bent nu koning, geen pastoor.

*De kinderen gaan af.
De hovelingen gaan af.
Berthold gaat af.
Sam, de tuinzoon en prinses Elodie Minibrix
kijken elkaar indringend aan.*

SAM, DE TUINZOOM
En ze leefden nog lang en gelukkig.

PRINSES ELODIE MINIBRIX
Behalve de koning.

Ze barsten in lachen uit.

PRINSES ELODIE MINIBRIX & SAM, DE TUINZOOM
Chocomouse!

Ze lopen gierend af.